

Gemeentetraject

Jezus' liefde ontvangen en doorgeven

Thema 1: Ontvangen | Jeugdwerk



KerkPunt

kom verder in kerk-zijn

Gemeentetraject

Jezus' liefde ontvangen en doorgeven

Thema 1: Ontvangen | Jeugdwerk

Andere materialen in dit thema

Materiaal	Voor wie
Kringen	Groep volwassenen
Themadienst	Alle leeftijden
Bijbelleesrooster	Alle leeftijden
Kinderwerk	Kinderen basisschool
Gemeentedag	Alle leeftijden
Kerkenraad&diaconie	Ouderlingen en diakenen

Bovenstaande producten zijn te downloaden op onze website.

Tip: Bespaar papier en inkt. Print alleen de pagina's die je nodig hebt.

Colofon

Copyright Kerkpunt
Dokter Spanjaardweg 4b | 8025 BT Zwolle
www.kerkpunt.nl



INHOUD

1. Introductie	4
1.1. Ook voor de jeugd!.....	4
1.2. Het thema – Ontvangen	4
1.3. Voor de leiding	4
2. Programma	5
2.1. Chillen.....	5
2.2. Lancering	5
2.3. Het Woord	5
2.4. Retour	6
2.5. Uitsrekken	6
2.6. Connect	7
2.7. Chillen.....	7

1. INTRODUCTIE

1.1. Ook voor de jeugd!

Met dit gemeentetraject staan we aan de start van een gezamenlijke trektocht. Die loop je niet alleen met de volwassenen; de tieners en jongeren horen er helemaal bij! Dit programma helpt de jeugd om met het thema van de maand bezig te zijn en hun input te geven aan de gezamenlijke trektocht.

Je kunt het gebruiken voor een catechese-, vereniging- of clubavond. Voor elk maandthema is er een nieuw jeugdprogramma.

1.2. Het thema – Ontvangen

Paulus begint zijn brief aan de Efeziërs met dankbaarheid. Hij is dankbaar voor wat hij ontvangt in God en voor wat hij ontvangt in de gemeente. Lees zijn woorden als een uitdaging en een advies om jullie trektocht te beginnen met ontvangen.

1.3. Voor de leiding

We adviseren om fysiek bij elkaar te komen. Als er beperkende maatregelen zijn, probeer dan een grotere ruimte te vinden (waar je anderhalve meter afstand kunt waarborgen) of verdeel de groep in kleinere eenheden.

Stel je eigen programma samen uit de keuze-onderdelen. De ene groep heeft misschien 2 uur te besteden terwijl de andere maar 45 minuten heeft. Daarom kun je een keuze maken uit de onderdelen en een programma samenstellen dat bij jullie mogelijkheden past.

Tip: Zorg dat je in ieder geval van de onderdelen Lancering, Het Woord en Uitstrekken een werkvorm gebruikt. En geef daarnaast ook tijd aan gezelligheid met een van de suggesties bij Chillen of Connect.

2. PROGRAMMA

2.1. Chillen

Neem de tijd voor een gezellig begin met fris en wat lekkers. Zo bouw je aan de onderlinge relatie en juist dat hebben jongeren het afgelopen jaar gemist. Een ontspannen start geeft hen ook de gelegenheid om te landen.

2.2. Lancering

- Leg twee grote vellen papier neer. Op de ene teken je in het midden een grote pijl die naar links wijst met daarin het woord 'terugkijken' en op het andere vel een grote pijl die naar rechts wijst met daarin het woord 'vooruitkijken'. Teken boven de pijlen een min en eronder een plus.

1. Vraag de jongeren om terug te kijken op de afgelopen tijd:

- Wat was er moeilijk of stom, wat heb je gemist? Schrijf dat rond het min-teken.
- Wat was er juist leuk, wat heb je geleerd of ontdekt? Schrijf dat bij de plus.

Bij het vel met 'vooruitkijken' vraag je hen in te vullen:

- Wat hoop je voor de komende tijd? Waar heb je zin in? Schrijf dat bij de plus.
- Waar zie je tegenop? Wat kon er wel eens gaan tegenvallen? Schrijf dat bij de min.

- Vraag de jongeren om elk op hun telefoon een clip of filmpje op te zoeken dat past bij hoe zij de corona-tijd ervaren hebben. Om de beurt laten ze hier een stukje van zien en vertellen ze waarom ze dit gekozen hebben.
- Verdeel de jongeren in teams van 3 à 4 personen. Elk team krijgt tien notitiebriefjes waarop ze woorden of korte zinnestukjes schrijven die passen bij hoe zij de corona-tijd ervaren hebben en hoe zij zich deze tijd later zullen herinneren. (Let op: scheldwoorden zijn niet toegestaan, dus negatieve ervaringen moet je op een andere manier omschrijven 😊)
De briefjes worden dichtgevouwen en gaan naar een ander team. Om de beurt moet een jongere van het andere team een van de briefjes uitbeelden en de rest van zijn team moet raden. Elk geraden briefje is een punt.

2.3. Het Woord

Leg de link naar het geloofsleven en de kerk:

- Welke rol speelde het geloof voor jou in de afgelopen tijd? Wat heb je gemerkt of juist gemist van de kerk? En van God?
Tip: Geef ruimte aan alle gevoelens en ervaringen, ook als die verwijtend zijn of vol twijfel zitten. Jongeren hebben het niet makkelijk gehad en als kerk hebben we misschien te weinig gedaan om er voor hen te zijn. Bekritiseer of negeer dat niet, maar praat er open en eerlijk over.

Jezus' liefde ontvangen en doorgeven

We gaan samen als kerk een gemeentetraject doen over kerk-zijn na corona. Een van de experts in kerk-zijn is Paulus. Hij heeft brieven geschreven naar allerlei kerken met tips voor hoe ze samen gemeente moeten zijn. Een van die brieven is de brief aan de Efeziërs.

- *'Daarom dank ik God onophoudelijk voor u'*, zegt Paulus aan het begin van die brief. Waarom zou Paulus God danken voor de gelovigen in Efeze? Wat denk jij dat daar de reden voor kan zijn? Maak een lijstje van die redenen.

Lees nu Efeziërs 1: 1-16. Herken je de redenen die jullie hebben opgeschreven in de tekst? Welke redenen voor dankbaarheid geeft Paulus die jullie niet hebben genoemd?

- Paulus begint niet met het geven van tips, maar met danken.
 - Wat valt je op in deze tekst? Wat spreekt je aan? Wat vind je lastig?
 - Waar is Paulus dankbaar voor?
 - Waarom zou Paulus zijn brief op deze manier beginnen?

2.4. Retour

Ga vanuit de tekst weer naar het nu:

Als Paulus terugkijkt is hij dankbaar voor wat God allemaal gegeven heeft en voor de mensen in de kerk. Als jij terugkijkt op de afgelopen tijd heb je misschien een boel gemist. Toch kan het helpen om te bedenken wat je allemaal wel hebt gekregen om dankbaar voor te zijn.

- Doe een spel en noem om de beurt iets waar je oprecht dankbaar voor bent. Je mag geen dingen noemen die al gezegd zijn. Ga zo lang mogelijk door. Weet je niks meer dan zeg je 'pas' en ben je af. Wie overblijft is de koning van de dankbaarheid en krijgt natuurlijk een lekkere beloning! Sluit dit onderdeel af met een kort gebed waarin je God dankt voor alle dingen die bij het spel genoemd zijn.
- Verdeel de jongeren in drie groepen. Eén groepje gaat dankpunten bedenken bij 'Wat we van God krijgen', een ander groepje bij 'Wat we in elkaar krijgen' en het laatste groepje bij 'Wat we in de gemeente krijgen'. Help hen op weg met een paar voorbeelden als ze dit lastig vinden.

Samen spreken ze af wie van hen de dankpunten zal uitspreken en dan gaan jullie samen in gebed.

2.5. Uitstrekken

- Jullie hebben net bedacht wat jullie allemaal ontvangen hebben om dankbaar voor te zijn. Maar wat ontvangt een ander eigenlijk in jou? Maak samen een vlog waarin jullie verwoorden wat de kerk ontvangt doordat jullie er lid zijn!

Regel dat de vlog getoond wordt in een samenkomst zodat iedereen zich ervan bewust wordt hoe blij ze mogen zijn met jullie. Net zo blij als Paulus was met de gelovigen in Efeze!

Tip: Sla dit onderdeel niet over, want dit helpt om verbinding te creëren tussen het jeugdwerk en de gemeente.

- Geef de tieners een velletje met geinige stickers mee naar huis met de opdracht: Plak een sticker op alles waar jij dankbaar voor bent! Je mobiel, je lekkere bed, je ouders, enz. Zo wordt je je bewust van alles dat jij ontvangen hebt!

2.6. Connect

Samen kerk-zijn is ook het samen goed hebben. Jezus was niet altijd bezig met onderwijs geven of mensen genezen. Hij nam de tijd om met mensen te eten, te praten en waarschijnlijk ook te lachen.

- Wij horen bij elkaar als jongeren van de kerk. Soms is dat heel leuk en opbouwend, maar soms is die ander net een blok aan je been... 😊

Speel een potje voetbal maar dan in duo's waarbij het linkerbeen van de een is vastgebonden aan het rechterbeen van de ander.

- Wij horen bij elkaar, letten op elkaar en luisteren naar elkaar. Dat ga je in dit spelletje ervaren!

Speel het spel 'Ezelen' (zoek evt. de spelregels op internet). In plaats van de letters E – Z – E – L krijg je als straf de letters E – N – G – E – L. Wij zijn als engelen voor elkaar, maar ook als engel zul je naar de anderen moeten luisteren en de opdracht die je krijgt uitvoeren...

2.7. Chillen

Sluit jullie ontmoeting af zoals je begon: gezellig en relaxt, met tijd voor een praatje en persoonlijke aandacht.