

Kleine theologie van de duurzaamheid

Waarom we een duurzame kerk willen zijn

Een Bijbelse onderbouwing

Sinds maart 2019 is de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle een groene kerk. Lang daarvoor en nu nog steeds heeft de werkgroep GroenRecht binnen deze gemeente een ondersteunende en inspirerende rol in het Groene Kerk zijn. Op initiatief van deze werkgroep en het cluster Leren (binnen CGK Zwolle), heeft een aantal theologen binnen deze gemeente een Bijbelse onderbouwing gemaakt voor het belang van het thema duurzaamheid voor christenen in het algemeen, en de eigen gemeente in het bijzonder. De kerkenraad stelde begin 2019 deze 'Kleine theologie van de duurzaamheid voor de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle' vast als basis voor denken, leren en doen. Hieronder een samenvatting.

God vraagt ons om duurzaam te leven

Bij alles wat we doen maken we direct of indirect gebruik van wat Gods aarde ons biedt. We zien het als een Bijbelse roeping om met ons handelen geen aanslag te plegen op de schepping, maar er op zo'n manier gebruik van te maken dat ook generaties na ons op deze aarde kunnen leven. Dat noemen we 'duurzaamheid'. Ook hier gaat het Koninkrijk van God over.

We hebben de aarde in bruikleen: God vraagt ons om voor zijn aarde te zorgen

Onze drie-enige God heeft de aarde en het leven daarop aan ons gegeven uit goedheid en genade. Hij heeft het leven gewild en koestert het. Hij noemde zijn schepping zeer goed. Door de zondeval leven we in een gebroken wereld. God wil deze wereld herstellen en herscheppen. Het evangelie van Gods redding gaat niet alleen over onze persoonlijke redding, maar ook over het herstel en de redding van deze wereld, Gods schepping. De schepping komt voort uit en weerspiegelt Gods goedheid en overvloedige liefde. God wil via zijn schepping in onze behoeften voorzien. Het is onze verantwoordelijkheid om van de schepping gebruik te maken op een manier die past en die de aarde niet overvraagt. Want God heeft ons geroepen om de aarde te bewerken (te bewaren) (Genesis 2:15 Herziene Statenvertaling). We willen daarom leven binnen de grenzen die Gods schepping ons geeft en niet meer nemen dan ons toekomt.

God laat zijn werk niet los. Hij verlost ons niet uit de schepping maar met de schepping

God is in Christus als mens naar deze aarde gekomen en heeft onder ons gewoond en geleefd. Door het lijden en sterven van Christus aan het kruis en zijn opstanding uit de dood heeft God zich met ons verzoend (uitleg: Hij heeft alle barrières die tussen ons en Hem waren ontstaan door de zonde weggenomen).

Duidelijker dan dat had Hij ons niet kunnen laten zien hoe Hij in alles betrokken is op ons en op onze wereld. Gods reddingsplan werd door het lijden, sterven en de opstanding van Christus uitgevoerd op deze aarde.

Daarmee is de redding van ons en onze wereld ook een historisch aards feit. God liet zo opnieuw zien dat zijn schepping goed is en gewild door Hem. Hij laat het werk van zijn handen niet los! Dat geeft altijd hoop en toekomst: God verlost mensen niet *uit* de schepping, maar *met* de schepping (Rom. 8:18-22; Kol. 1:15-20). In het leven van Jezus zien wij hoe God naar deze wereld kijkt en wat zijn doel met haar is. Wij willen het voorbeeld van Jezus volgen en zijn weg gaan. Ook wij zijn bewogen met Gods schepping.

God geeft ons ruimte en verantwoordelijkheid

We verlangen naar de volheid en heilheid van Gods Koninkrijk. God heeft ons ruimte en verantwoordelijkheid gegeven om bij te dragen aan een eerlijke en volle schepping, die de goedheid, betrouwbaarheid en wil van God weerspiegelt.

Dat vraagt ook in ons dagelijks leven om verantwoorde duurzame keuzes, bijvoorbeeld over ons voedselgebruik of vervoer. Handelingen die de heilheid en goedheid van Gods schepping beschadigen, willen we voorkomen of negatieve gevolgen daarvan herstellen. Klimaatverandering heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat er steeds meer natuurrampen plaatsvinden, waardoor Gods betrouwbare schepping kan veranderen in een onbetrouwbare kracht. We willen op zoek naar mogelijkheden om de schepping te herstellen, zodat ze weer Gods betrouwbaarheid en goedheid kan laten zien. Dat doen we zonder onze invloed te overschatten, in geloof. Wij verwachten Gods Koninkrijk op aarde.

Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe, herschapen, aarde

Wij zien uit naar de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Op. 21:1-5). Als het zover is komt de schepping tot haar doel in God zelf. In het verleden hebben we dat vaak alleen geestelijk opgevat, maar we geloven nu dat het ook gaat om deze aarde (Ez. 47). Het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen op aarde waarop wij nu lopen en leven: het is deze schepping die dan vernieuwd wordt. De aarde wordt dan dus niet opnieuw geschapen, maar *her*-schapen: een beweging van schepping naar herschepping.

Wij geloven dat het God om deze aarde gaat. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat het onze taak is om goed met de aarde en het leven op de aarde om te gaan. Daardoor blijft de goedheid van de schepping en haar Schepper zichtbaar in het leven op aarde. Menselijk handelen, ook ons handelen, heeft nu nog vaak negatieve gevolgen voor de schepping. We geloven dat de gerechtigheid van Gods Koninkrijk dit onrecht zal overwinnen, ook al in het hier en nu.

Deze samenvatting komt uit de Groenegemeentegids, een uitgave van de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle. Met toestemming overgenomen. Als je belangstelling hebt voor de totale *Kleine theologie van de duurzaamheid*, neem dan contact op met de redactiesecretaris van Dienst (via contact).