

Samen aan tafel? Gesprek met ruimte voor diversiteit

De kans is groot dat in jullie gemeente niet iedereen hetzelfde denkt over de plek van kinderen en jongeren aan het avondmaal. Hoe ga je om met die diversiteit? Hoe voorkom je polarisatie?

Achter elke overtuiging zit een verlangen. Wanneer we de mening van die ander niet begrijpen of delen, probeer elkaar dan te vinden op hartsniveau!

Leg kaartjes neer met deze verlangens:

Liefde voor het kleine/kwetsbare	Vasthouden aan de wijsheid van vroeger
Ontzag voor de heiligheid	Dankbaarheid voor de genade
Belang van begrip en kennis	Vorming van de jeugd
Trouw blijven aan de Bijbel	Vieren van mijlpalen
Gemeenschap Zijn	...

- Kies om de beurt een kaartje en vertel over jouw verlangen. Luister naar elkaar zonder discussie. Benoem alleen wat je herkent of mooi vindt en vraag door als je de ander nog niet begrijpt.
- Bespreek daarna samen: Stel dat we in de gemeente een andere keuze maken dan bij jouw overtuiging past, hoe kunnen we dan toch recht doen aan jouw verlangen?