

Vieren in het klein

in herfst en winter

Een baan van Licht een ontdekkende werkvorm

Uitgangspunt:

In de tijd van Advent en zeker rond Kerst gaat het over *licht*. Niet zomaar licht, maar Licht met een hoofdletter. In de Bijbel is een *doorlopende* baan van licht te zien. Die begint bij het eerste scheppingswoord en loopt uit op Openbaring 21: 23.

Met deze werkvorm ga je samen aan de slag om die doorlopende baan van licht in de Bijbel in beeld te krijgen.

Wat heb je nodig?

- geeltjes (post it's, sticky notes)
- schrijfmateriaal
- een lege muur of tafel

Hoe ga je aan de slag?

- Iedereen heeft geeltjes plus schrijfmateriaal
- Op de wand/tafel is uiterst links een geeltje geplakt met daarop *Genesis 1,1-4*. Uiterst rechts, op dezelfde lijn, hangt een geeltje met daarop *Openbaring 21,23*.

→ **Tip 1:**

Heb je ook geeltjes in de vorm van een ster? Die worden gebruikt als het over sterren gaat.



- **Uitleg:** iedereen schrijft op een geeltje iets op uit de Bijbel waarbij *licht* een rol speelt. Dat kan een gebeurtenis zijn, maar ook een concrete tekst of een symbool. Elke geeltje krijgt – min of meer chronologisch of in de volgorde van de Bijbelboeken – op de tijdlijn een plek. Lees ook de geeltjes die al opgeplakt zijn, want dat brengt je misschien ook weer op een idee. Je merkt het vanzelf als de ideeën 'op' zijn.



Gesprek en afronding:

- Eén persoon leest hardop wat er van links – Genesis 1,1-4 – naar rechts – Openbaring 21,23 – langskomt. Doe dat rustig, zodat er altijd ruimte is voor opmerkingen, nieuwe inzichten o.i.d.
- Tot slot: wat 'zien' we? Neem de tijd om deze lichtbaan in je op te nemen. Koester je in het licht. Verwonder je er over, met of zonder woorden.
- Ook kunnen vragen aan de orde komen:
 - Wat doet dit met ons?
 - Hoe werkt het in ons door?
 - Betekent het iets voor ons leven? Ons werk? Onze omgang met anderen, onszelf, God, zijn schepping?



KerkPunt

kom verder in kerk-zijn

Liturgie