

# Vieren in het klein

in herfst en winter

## Zet een kaars voor je raam...

thuis, en in de kerk

'Zet een kaars voor je raam vannacht' zong Rob de Nijs in 1976. Het lied ging over alleen zijn, aan elkaar denken, naar elkaar toe gaan. En de kaars voor het raam was niet alleen een warm licht, maar ook een symbool – voor wat dan ook.

Voor deze Adventstijd ook de suggestie om een kaars voor je raam te zetten. Vier zelfs, vier adventskaarsen. Of hang een lantaarn in je tuin, vier zelfs, vier adventslichten.

Waarom?

De adventskaarsen in de kerk zijn alleen te zien voor kerkgangers. De kaarsen thuis zie je alleen zelf. Maar als je adventskaarsen voor het raam zet, aan de straatkant, stralen ze ook iets naar buiten uit. Dat geldt helemaal als je ze in de tuin zet of hangt.

In dat laatste geval is een lantaarn beter, zodat de kaars ook bij wind en regen blijft branden. Een olielamp (stormlamp) kan natuurlijk ook.



Vier lichtjes op een rij, elke week brand er een meer.

→ **Tip (1):** Hang ook in de kerktuin deze adventslantaarns. Of zet ze duidelijk zichtbaar voor een van de kerkraden. Nog een idee: zet of hang de eerste lantaarn voor het ene raam, de tweede voor een tweede raam enzovoort.

→ **Tip (2):** In plaats van 'echte' kaarsen of lantaarns, kun je ook kaarsen van vliegerpapier op het kerkraam (of huiskamer). En dat is natuurlijk het mooist als er een ledlamp(je) achter brand.

→ **Tip (3):** Waxinelichtjes zijn een beetje klein. Gebruik grote waxinelichtjes, of kleine dikke kaarsjes.

→ **Tip (4):** hang duidelijk zichtbaar een (waterdicht) rekje met kaartjes met een korte tekst of een uitnodiging voor de kerstnachtdienst op.



**KerkPunt**

kom verder in kerk-zijn

Liturgie