



Jouw huis, Gods thuis

Achter de voordeur doen we ons best. Maar het valt soms niet mee om alle ballen in de lucht te houden en ook nog iets te doen aan geloofsoopvoeding. Hoewel het niet vlekkeloos gaat, voel jij je thuis in je eigen huis en... God ook! Hij wil aanwezig zijn in jouw huis, gezin en opvoeding. In de cursus **Jouw huis, Gods thuis** deel je je ervaringen en vragen met andere ouders en krijg je inspiratie voor het dagelijks leven met je kind(eren) en God.

Over de cursus

Deze cursus is er in drie varianten:

1. Ouders van kinderen van 0-3 jaar
2. Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
3. Ouders van tieners

Elke variant bestaat uit vijf thema's. Bij elk thema hoort:

- Een video om thuis te kijken
- Thuisopdrachten om met je gezin te oefenen
- Een programma voor een avond met andere ouders

Meer informatie

1. Ouders van kinderen van 0-3 jaar

In deze cursus leer je wat het geloof betekent voor jonge kinderen en welke rol jij daarin hebt. Je krijgt ook praktische tips om geloofsofvoeding vorm te geven in jouw gezin.

Thema's:

1. De geboorte van een ouder
2. De roze wolk
3. Jong geleerd
4. Drie kapstokken
5. Samen opvoeden

2. Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd

Je kind ontwikkelt zich volop, ook in geloof. Hoe kun je je kind begeleiden? Wat kan hij zelf en hoe sluit je aan bij het unieke van jouw kind? Wisselende emoties en mediainvloed vragen om wijsheid.

Thema's:

1. Je geloof voorleven
2. Van nadoen naar zelf doen
3. Kijk naar je kind
4. Veerkracht
5. Mediawijsheid

3. Ouders van tieners

Opvoeden van pubers is een uitdaging. Met hen praten over geloof helemaal. In deze cursus ontdek je meer over de geloofsontwikkeling van je tiener en welke invloed jij daarop hebt (of niet).

Thema's:

1. Jij bent influencer nr. 1
2. Inside out
3. Tieners en geloof – mismatch?
4. Geloofsgesprek
5. HOE DAN?!?