

De weg naar de top

Voor de jeugdleider

Doel van deze ID: Samen nadenken over ambities in het leven en ambities voor het eeuwige leven

We leven in een maatschappij waarin presteren belangrijk is. Je moet goede cijfers halen om over te gaan. Een goede carrière wordt hoog gewaardeerd en het lijkt wel of je alles kunt bereiken als je maar hard genoeg werkt. We weten natuurlijk allemaal dat het succes van de wereld geen goed en gelukkig leven garandeert, maar toch zie je overal om je heen dat het wel positief gewaardeerd wordt. Tegelijk zegt de Bijbel dat je je talenten niet moet begraven, maar er mee aan het werk moet gaan.

Hoe ga je hier nu mee om, die spagaat tussen succes hebben en leven in afhankelijkheid, omdat je toch alles gekregen hebt wat je toevalt in dit leven....

BEAM heeft over dit onderwerp ook een dienst uitgezonden. Als je groep dit onderwerp interessant vindt is deze dienst te bekijken via hun kanaal op [Jannica van Barneveld: "God heeft jou unieke talenten toevertrouwd om te worden wie je echt bent!" - YouTube](#)



Teaser

Vertel in de appgroep of op een andere manier dat er de volgende bijeenkomst punten zijn te verdienen tijdens het programma. De eerste punten krijg je als een schaar meeneemt.



Start

Starter 1 – Punten

Doel: Duidelijk maken dat mensen graag punten scoren

Tijd: 5 – 10 minuten

Vraag wie een schaar heeft meegenomen en deel de punten uit, iedereen met een schaar krijgt 5 punten. Maak hiervoor een lijstje met namen van de jongeren en zet tijdens dit programma na ieder onderdeel steeds de punten achter hun naam.

Vraag het volgende:

- Waarom heb je de schaar meegenomen? (Logisch antwoord: dat moest, voor de punten.)
- Als je het vergeten bent: wat denk je nu?
- Waarom wil je punten verdienen?
- Wat gebeurt er als je geen punten verdient?

Concludeer samen dat als je iets verdienen kunt de meeste mensen daar wel aan meedoen. Punten scoren triggert ons op de een of andere manier

Starter 2 – Volgorde van belangrijkheid

Doel: Nadenken over wat belangrijk is in het leven

Tijd: 10 -15 minuten

Gebruik het knipvel 'Volgorde van belangrijkheid' bij deze opdracht. Het is de bedoeling dat de briefjes in de volgorde van meest belangrijk naar minst belangrijk gelegd worden.

Je kunt deze opdracht als groep doen en de discussie tijdens het neerleggen laten plaatsvinden, maar je kunt ook iedereen een eigen knipvel geven en de resultaten delen. Iedereen heeft een schaar meegenomen als het goed is, dus uitknippen is geen probleem.

Het kan lastig zijn om keuzes te maken. Dat kunnen de jongeren merken tijdens deze opdracht. Het zal ook uitmaken in wat voor een situatie je zit. Tóch moeten ze het proberen. Het gaat vooral om de motivatie: waarom heb je het zo gedaan.

Let op wie het eerst klaar is met knippen, óf op degene die als eerste de schaar pakte als je samendoet met één vel. Deze jongere krijgt vijf punten op het scoreblad.



Bijbeltekst

Lees samen Matteus 25: 14 – 30 Vraag wie wil voorlezen.

Dit is de gelijkenis over de talenten. Iedereen krijgt verschillende talenten en mag (of moet) aan het werk met wat hij of zijn gekregen heeft.

Vragen die je kunt stellen:

- Welke talenten heb jij?
- Hoe zet je die in?
- Moet je volgens dit verhaal altijd keihard werken om de top te bereiken van je kunnen?
- Wat als je niet weet wat je talenten zijn?

Benadruk na de discussie dat God voordat hij iets van je vraagt, hij de talenten al aan je gegeven heeft. Je mag aan het werk met wat je gekregen hebt.

Geef iedereen die voor wilde lezen vijf punten.



Video

Doel: Ingaan op presteren en geloof

Tijd: 5 – 10 minuten

Bekijk de video van Stronglife, 'Jezus wil je rust geven' https://youtu.be/tv_eBucouGE.

Ga in op de volgende punten:

- Herken je het idee dat je om goed te geloven ook moet presteren, dingen zou moeten?
- Wat moet je wel en wat moet je niet?
- En hoe zit het met het verhaal van de talenten?



Persoonlijk

Tijd: +/-5 minuten

Wat zijn jouw talenten en hoe heb je dat ontdekt? Heb je ook het idee dat je God dient met het inzetten van je talenten? Of heb je een droom die je wilt verwezenlijken, die voorlopig nog niet uit zal komen omdat er van alles in de weg staat? Of: Hoe ervaar jij de maatschappij en je werk. Doe het ertoe, werk je ook voor de maatschappelijke ladder of niet? Allemaal vragen waar je als jeugdleider over kunt vertellen voor de groep om te laten zien hoe jij omgaat met talenten en prestatie.



Verwerking

Ambitie

Doel: Verder denken over ambities

Tijd: +/- 10 minuten

Gebruik het werkblad 'Ambities' en laat iedereen het voor zichzelf invullen. Iedereen mag opschrijven wat hij of zij voor zich ziet in een leven over zo'n vijf of tien jaar. Je mag grote dromen hebben, maar hou het wel realistisch.

Deel jullie dromen met elkaar. Iedereen kan aan elkaar vertellen wat op het werkblad staat. Wat vinden jullie belangrijk in het leven als je naar de antwoorden kijkt? Rijk worden, aanzien hebben, gelukkig leven,

Maak nog een rondje in de groep. Waar komen jullie talenten naar voren in wat je hebt opgeschreven en welke talenten kun je verder nog benoemen?

Geef 1 punt voor ieder ingevuld onderdeel. Lege onderdelen krijgen geen punten.



Opdracht

Je talenten inzetten voor de ander

Doel: Inzoomen op wat God van ons vraagt

Tijd: 10-15 minuten

In Leviticus 23:22 staat dat je, als je een akker hebt, niet alles tot het uiterste randje moet oogsten. Je moet dat laten staan voor mensen die zelf geen land hebben.

Benoem van iedereen een talent dat voorbijgekomen is en denk na over hoe je met dat 'bezit' ook de randen kunt laten staan voor mensen die het niet hebben.

Bijvoorbeeld: Je hebt een talent voor organiseren en je wilt een evenementenbureau beginnen. Dan kun je een deel van je tijd, je gaven en ook de routine die je hebt vrijwillig inzetten voor de maatschappij of voor de kerk.

Geef iedereen als cadeautje één punt.



Bidden

Voorbeeldgebed 1

Vader in de hemel, u hebt ons allemaal gemaakt en ons talenten en gaven gegeven. Wilt u ons helpen om goed met die talenten om te gaan. Wilt u ons ook helpen om te blijven zien wat belangrijk is zodat we onszelf niet verliezen of kwijtraken in het werk maar altijd u en uw koninkrijk voor ogen houden. Wilt u ons, als we dat misschien niet goed weten, laten zien waar onze kwaliteiten liggen en hoe we die in kunnen zetten zodat we onszelf en u steeds beter leren kennen.

We danken u voor Jezus, die als enige op aarde het talent had om de wereld te redden, en dat hij dat ook heeft gedaan. In zijn naam bidden we u, amen.

Voorbeeldgebed 2 – Het gebed van Jabes

Wilt U alstublieft goed voor ons zijn en ons bereik steeds groter maken. Wilt u bij ons zijn en ons beschermen tegen het kwaad, zodat wij geen verdriet zullen hebben.

(Naar I Kronieken 4:10)



Liedsuggesties

- U geeft rust (door alles heen)
- <https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0>
- Mensenkinderen, wij leven van de wind
[Mensenkinderen - Wij leven van de wind - YouTube](#)
- De kracht van Uw liefde
[Opwekking 488 - De kracht van Uw liefde - YouTube](#)
- Jasper en Elja Mellema, Sta op en schitter
[Sta Op En Schitter - Jasper en Elja Mellema - YouTube](#)
- Rechtop mens, Matthijn Buwalda
[Rechtop mens | Matthijn Buwalda - YouTube](#)



In gesprek

- Pak de werkbladen van het vorige onderdeel er nog eens bij. Hoe en waar raken je ambities aan het koninkrijk van God, waar zet jij je talenten in voor Hem of waar kun je dat doen?
- Stel: je hebt een talent voor hardlopen, je houdt van gamen en auto's. Is het dan onmogelijk om je talenten voor de ander en voor God in te zetten?
- Waarom is iedereen anders, heeft iedereen andere talenten, denk je?
- Wat vind je van het gebed van Jabes? (zie het voorbeeldgebed 2 en I Kronieken 4:10)
- Kun je als christen voor je carrière gaan en ambities hebben (alles uit het leven halen)?
- In de maatschappij is het over het algemeen zo: hoe hoger je positie is op de maatschappelijke ladder, hoe beter je het hebt gedaan. Wat vind je daarvan?
- Hoe is dat in het koninkrijk van God?

- Heb je wel eens het gevoel gehad dat je hebt gefaald?
- Hoe zou God op dat moment naar je gekeken hebben?
- Kunnen mensen een 'succesvol christen' zijn?



On the road

Bekijk de punten die iedereen gescoord heeft. Wie heeft de meeste punten? Als leider trek je een streep op het blad en vul je voor iedereen die minder heeft de punten aan. Iedereen heeft nu de meeste punten en heeft dus gewonnen. Je kunt nog iets lekkers uitdelen bij wijze van prijs.

Is dit eerlijk?

Leest voor uit Matteüs 20 : 1 – 16, Het verhaal van de arbeiders in de wijngaard. Iedereen krijgt evenveel in Gods koninkrijk. Dat is de gedachte die de jongeren mee naar huis mogen nemen.