

Homoseksualiteit

Voor de jeugdleider

Doel van deze ID: **Bespreekbaar maken van homoseksualiteit**

Mogen homoseksuelen trouwen voor de kerk? Mogen ze deelnemen aan het avondmaal in onze gemeente? Of is het Bijbels dat toch niet toe te laten? Het is een thema wat veel spanning en emotie met zich meebrengt. Veel tieners zijn benieuwd naar wat de visie van hun jeugdleider of kerkenraad is omtrent dit thema. Ook tieners merken namelijk dat homoseksualiteit in de kerk een gevoelig onderwerp is. Ze weten dat dit een thema is waar de buitenwereld een stuk vrijer over nadenkt. Tieners zoeken graag dit spanningsveld op. Hoe maak je zo'n kwetsbaar onderwerp bespreekbaar met tieners? Dit ID gaat over Homoseksualiteit. Het is goed om van tevoren te vermelden dat we met homoseksualiteit zowel duiden op homoseksuele- als lesbische relaties.



Teaser

Wat is het eerste waar je aan denkt bij de woorden 'Homoseksualiteit en Bijbel'. Zoek op internet een afbeelding die past bij hetgeen waar jij aan denkt. Stuur deze afbeelding in de groepsapp naar de rest van de groep.



Start

Starter 1 – Stellingen

Doel: homoseksualiteit bespreekbaar maken

Tijd: +/- 10 minuten

Bij elke stelling kunnen de tieners kiezen tussen eens, oneens en twijfel. Dit zou je kunnen doen door bijvoorbeeld één muur aan te wijzen als 'oneens-kant'. De tieners die het oneens zijn met de stelling kunnen dan voor die muur gaan staan. Voor de tieners die het eens zijn met de stelling of twijfelen wordt een andere plaats in de ruimte aangewezen.

Als ze de keuze gemaakt hebben vraag je een paar tieners om hun antwoord toe te lichten. Zorg er wel goed voor dat er geen discussie ontstaat wanneer iemand zijn keuze beargumenteerd. Deze opdracht is puur bedoeld om elke mening er te laten zijn en niet om elkaar te overtuigen.

1. Homo's en lesbiennes zouden in elke kerk moeten kunnen trouwen.
2. Homoseksualiteit is zondig.
3. De kerk doet onnodig moeilijk over homoseksualiteit.

Starter 2 – Waar denk jij aan?

Doel: homoseksualiteit bespreekbaar maken

Tijd: +/- 5 minuten

Laat iedereen zijn of haar gestuurde afbeelding tijdens de Teaser erbij pakken. Kan je bij de afbeelding uitleggen waarom je deze keuze gemaakt hebt?



Bijbeltekst

Lees met elkaar Johannes 8:1-16



Video

Doel: nadenken over gebrokenheid

Tijd: +/- 5 minuten

Bekijk met elkaar het denkstof filmpje over beschadigingen:

<https://www.youtube.com/watch?v=uwC8WTJAjwk&t=57s>

Mensen kunnen elkaar in woorden of daden gemakkelijk beschadigen. Is dit herkenbaar?



Persoonlijk

Tijd: +/- 5 minuten

Dit verhaal gaat over de overspelige vrouw. De Schriftgeleerden veroordeelden haar voor haar gedrag, maar Jezus vertelt dat alleen God degene is die oordeelt.

Ook laat Jezus hier zien dat relatie boven de wet staat. Hij kijkt naar de persoon achter het gedrag, terwijl mensen vaak alleen het gedrag zien.

Deze mevrouw kan God leren kennen en geen enkel oordeel van mensen kan daar wat aan veranderen. Mensen zijn namelijk niet in staat te oordelen, want oordelen is Gods taak en niet dat van mensen. Hij kan niet meer of minder van iemand houden door wat hij of zij (niet) doet.



Verwerking

Wat staat er in de Bijbel?

Doel: nadenken over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit

Tijd: +/- 15 minuten

Door de ruimte heen hang je 8 vellen papier op waar een (mogelijke) tekstuitleg op staat. In de bijlage staan vier Bijbelteksten waar zowel voor- als tegenargumenten staan genoteerd. Print de voor- en tegenargumenten afzonderlijk van elkaar af op papier. Deze zijn te vinden in de bijlage van deze ID.

Op een van de papieren staat bijvoorbeeld: 'Tegen: God is van plan Sodom te verwoesten om haar goddeloze gedrag. God was het niet eens met hoe de mensen leefden, dus verwoeste de stad. God is het dus ook niet eens met homoseksueel gedrag.'

Hang deze papieren verspreid door de ruimte op. De voor- en tegenargumenten van dezelfde Bijbelteksten hoeven niet naast elkaar opgehangen te worden. Geef per tweetal kaartjes met daarop de Bijbelboeken. In tweetallen mogen ze de kaartjes verdelen over de 8 vellen waarvan zij denken dat de tekstuitleg past. De vraag is niet 'waar ben je het mee eens', maar de vraag is 'welke tekstuitleg past hierbij'. Je geeft daarom ook elk tweetal 8 kaartjes om te verdelen over de vellen. Ze kunnen bijvoorbeeld twee keer het antwoord 'Genesis 19:5' geven.

Wanneer iedereen de kaartjes heeft verdeeld lees je de antwoorden voor. Wie het goed of fout heeft is niet belangrijk. Het is de bedoeling dat tieners te weten komen dat er meerdere manieren zijn om een Bijbeltekst uit te leggen.



Opdracht

Doel: nadenken over homoseksualiteit

Tijd: +/- 10 minuten

Homoseksualiteit is een thema waar christenen en kerken onderling verdeeld over zijn. Wat zijn de voor- en tegenargumenten en wat vind jij daarvan?

We gaan een woordweb maken over het thema homoseksualiteit.

Gebruik hiervoor vellen A3 papier en stiften. Iedereen bedenkt individueel wat zijn of haar visie is op dit thema of welke vragen er omhoog komen drijven. Schrijf in het midden van het woordweb het woord 'homoseksualiteit'.

Om het woordweb in te vullen beantwoord je de volgende vragen:

- Wat zijn mijn verwachtingen?
- Wat is mijn eigen mening over dit onderwerp?
- Wat kan ik op internet vinden over homoseksualiteit?
- Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?
- Wat zou ik kunnen doen om dit verder uit te zoeken?



Bidden

Voorbeeldgebed 1

Vader in de hemel, Wij willen u danken voor uw onvoorwaardelijke liefde. Wilt u ons helpen die onvoorwaardelijke liefde te ervaren en door te geven aan de mensen om ons heen. Wilt u ons ook helpen wanneer het lastig is iemand lief te hebben. Bijvoorbeeld wanneer iemand ons pijn doet of wanneer we het niet met iemand eens zijn. Wilt u ons juist dan Uw liefde geven die wij aan die ander mogen doorgeven. Amen.

Voorbeeldgebed 2

Vader in de hemel, Wij zijn dankbaar dat wij alles met U kunnen bespreken. Dat U er altijd voor ons bent en naar ons wilt luisteren. Wilt u ons helpen om naar elkaar te blijven luisteren, ook wanneer we het niet met elkaar eens zijn. Dat we de ander lief mogen hebben, omdat U ze ook liefheeft.

Wij willen bidden voor de mensen die zich niet welkom of gezien voelen in de kerk en daarbuiten. Dat juist deze mensen uw liefde mogen ervaren.

..... (ruimte voor gebed(onderwerpen) in de groep)

Dank U wel dat U onvoorwaardelijk van ons houdt. Amen.



Liedsuggesties

- Hillsong United, Relentless
https://www.youtube.com/watch?v=A3O_pAOiGuo
- Cory Asbury, Reckless Love
<https://www.youtube.com/watch?v=Sc6SSHuZvQE>
- Opwekking 813, Uw liefde wint elke strijd
<https://www.youtube.com/watch?v=ZT6yOIGh39o>

- Eline Bakker, Abba
https://www.youtube.com/watch?v=GRRF7wCbu_w
- NF, If You Want Love
https://www.youtube.com/watch?v=LfxY1sg5_rw



In gesprek

- Niet oordelen klinkt makkelijker dan het is, hoe doe jij dat (niet)?
- Wat heeft oordeel met homoseksualiteit te maken?
- Wat als we niet zouden oordelen over mensen met een andere visie op homoseksualiteit?
- Wat als wij niet zouden oordelen over homo's en lesbiennes?
- Is het erg dat de kerk (ook) geen eensgezinde visie heeft op homoseksualiteit, waarom denk je dat?
- Wat doet dit met je?
- Kan je hierin van elkaar leren?
- Wat zou je aan de hand van dit gesprek 'homoseksualiteit en de Bijbel' zelf willen uitzoeken?



On the road

Quote van Visje: 'God heeft het laatste woord'