

Amazing grace...

Inleiding

Doel van deze ID: Leren wat het begrip genade betekent, ook in je leven.

In het christelijk geloof gaat het vaak over genade. Een belangrijk, maar ook een abstract begrip. Waarom hebben we het nodig en wat is dat nu, genade?

In het Engels kennen ze de woorden 'mercy' en 'grace' voor genade. Het woord 'mercy' betekent dat je iets, bijvoorbeeld een straf, niet krijgt terwijl je die wel zou moeten krijgen. 'Grace' betekent dat je iets ontvangt, iets dat mooi is, waar je niets voor hebt gedaan of wat je niet verdiende, toch krijgt. In beide situaties lijkt dat niet op hoe dat vaak in de wereld eraan toe gaat. Ondanks dat het gratis is, is genade niet goedkoop. Jezus heeft er zelfs voor aan het kruis gehangen. Genade is hemels. Amazing grace...

Voor ons is genade dus iets goeds. Als je genade nodig hebt klinkt dat niet altijd even positief. Dat betekent namelijk dat er iets aan de hand is. Dat je het niet zelf op kunt lossen. Als kleine kinderen op het schoolplein 'genade!' roepen betekent dat vaak dat ze het gevecht verloren hebben. Als je je beseft dat dat zo is, dat je het niet alleen kunt in het leven en je het gevecht in de wereld niet gaat winnen, dan mag je leven uit genade. Als je dat doet, dan weet je dat dat een superfijne manier van leven is.



Teaser

Als teaser deze versie van Amazing Grace van Pentatonix.

[\(1\) \[OFFICIAL VIDEO\] Amazing Grace - Pentatonix - YouTube](#)



Start

Starter 1 – Eerlijk en goed

Doel: Een beeld krijgen van wat genade kan betekenen (mercy)

Tijd: 5-10 minuten

Wat vinden jullie eerlijk en goed en wat niet in de volgende situaties?

- In een groep houden een paar mensen zich niet aan de regels. De hele groep krijgt strengere regels om zich aan te houden (bijvoorbeeld op een school of coronamaatregelen)
- Een klein kind steelt iets in een supermarkt maar krijgt spijt. Nog voor hij het snoepje terug kan leggen wordt hij meegenomen door de bedrijfsleider. Hij is erbij.

- Een groep jongeren heeft een bushokje kapotgeslagen. Agenten zitten hun op de hielen. Eén van hen zegt: lopen jullie maar door. Ik ga naar ze toe en zeg dat ik het heb gedaan.

Goed om te weten: genade krijgen kan betekenen dat je een straf niet krijgt die je wel verdiend had. Jezus is degene die de straf droeg.

Starter 2 – Gratis

Doel: Ontdekken wat genade kan betekenen (grace)

Tijd: 5 – 10 minuten

Zoek op internet eens op gratis dingen. Laat iedereen iets proberen te vinden dat écht gratis is, waarvoor je dus niets hoeft te doen als je gegevens achterlaten, zelf ophalen, een abonnement weer opzeggen enz. lees daarna verder.

Genade van God is écht gratis voor wie in hem gelooft. Je hoeft geen prestatie te behalen, een bepaalde tijd lang te bidden of zonder verkeerde gedachten te zijn. Je krijgt het uit liefde.



Bijbel

Leven door sterven

[Romeinen 5: 1–11](#)

Deel

Praat samen door over de uitdrukking: ‘Je leven ergens voor geven.’ Dat doe je niet snel, of wel? Wanneer wel of niet?

Lees

- Lees de tekst samen hardop
- Noteer bij het lezen voor jezelf
 - Wat valt je op?
 - Wat raakt je?
 - Wat snap je niet?

Leer

De duivel heeft Adam en Eva in het paradijs verleid om te doen wat God juist niet van ze vroeg. Ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam en Eva moesten het paradijs uit. Het kwaad was in de wereld gekomen door de duivel.

In de wereld heeft de duivel dus wel zo veel macht dat het nodig was om de aarde en de mensen er op vrij te maken daar van. Dat is waarom Jezus naar de aarde is gekomen, om dat te doen, ons bevrijden. Hij had zelf geen schuld, maar toch ging hij de strijd met het kwaad aan om de wereld te redden. Hij deed dat uit liefde, net zoals God hem uit liefde stuurde. Liefde voor de wereld, voor alle mensen en dus ook voor jou.

Wij hebben dat niet verdiend. Mensen vinden het fijn om dingen zelf te verdienen. Dan kun je trots zijn op wat je hebt. Maar deze verlossing heeft Jezus voor ons verdiend. Dat vraagt van ons dat we dat gewoon aanpakken en daarvoor bedanken. Wij kunnen niets betekenen in het reddingsplan voor de wereld, al wonen we er zelf op. Dat is genade.

Jezus is al gestorven voor de wereld, maar hij moet nog terugkomen. Tot die tijd wonen wij op een plek die niet honderd procent goed is. Er is zonde en ziekte bijvoorbeeld. Het kwaad heeft nog steeds een rol. Ook christenen worden daardoor beïnvloed. We doen dingen die niet kloppen in Gods ogen. Ook dat wil Jezus goed maken. Hij gaf zijn leven ook als straf voor alle slechte dingen in de wereld. Ook dat is genade.

Genade vraagt dus van mensen dat ze zich overgeven. Niet om gestraft te worden, of gevangengezet, zoals in een oorlog het geval kan zijn als je je overgeeft. Je mag je juist overgeven aan God om vrij te worden. Jezus heeft de strijd voor ons gevoerd.



In gesprek

- Deel de dingen die je hebt genoteerd bij het onderdeel 'lees' en bespreek ze kort.
- Welke genade vind je het duidelijkst zichtbaar in het leven, het ontvangen wat je eigenlijk niet verdiende, of het ontlopen van een straf waar je recht op hebt?
- Uw genade is mij genoeg... schrijft Paulus in één van zijn brieven. Kun je dat nazeggen met je hart? Heb je, als je Gods genade hebt, genoeg voor de rest van je leven?
- Mensen zijn graag succesvol, maar alles wat je ontvangt krijg je van God. Mag je dan niet meer trots zijn op jezelf?
- Over het laatste vers van het lied 'Amazing grace' (zie de verwerkingsopdracht voor de tekst en de vertaling): Voor altijd leven en weer opstaan na de dood is iets dat gelovigen ontvangen, ook al leven we in een wereld waarin alles nog sterft. Denk je daar wel eens aan? Hoe zie je dat, eeuwig leven?
- God kan onze handen vullen als ze leeg zijn, als we ons overgeven. Vind je dat moeilijk, je overgeven?
- Wat zijn de dingen waar je aan vasthoudt in dit leven, die je zou missen als je niet meer op aarde zou zijn?



Verwerking

Amazing grace...

Doel: Luisteren en lezen naar hoe anderen genade ervaren.

Tijd: +/- 10 minuten

Lees (en luister naar) het lied 'Amazing Grace' uit de bijlage of de vertaling ervan. Het is een erg bekend lied dat veel artiesten opnieuw hebben gezongen. Mensen vinden zich blijkbaar in deze tekst. Jullie ook?

Zorg voor verschillende kleuren pennen of stiften. Zet een streep onder de teksten die je van harte mee zou kunnen zingen in bijvoorbeeld groen, en teksten die een beetje jeuken onderstreep je met rood.

Vergelijk jullie werkbladen en bespreek de onderstreepte stukken.



Bidden

Voorbeeldgebed 1

Genadige God, wij komen bij u zonder dat we daar iets voor hoeven te doen. Wij geloven in u en weten dat u God bent, voor altijd. Elke dag leven we van en uit genade. Daar willen we

voor danken. Voor ons mensen is het vaak zo moeilijk om ons over te geven aan u. Om te leven van wat we van u krijgen, want we willen zo vaak alles zélf doen en onze problemen zelf oplossen. Geef ons vertrouwen en help ons ons aan u over te geven. Help ons in te zien dat we het zonder u niet redden zodat u onze lege handen vullen kunt met uw genade. Dank u wel dat dit kan door het werk van Jezus onze verlosser. (ruimte voor gebed(spunten) in de groep).... Amen.



Liedsuggesties

- This is amazing grace, Lauren Daigle
https://www.youtube.com/watch?v=UjJwNNLO_NE
- Opwekking 614, Uw genade is mijn genoeg
<https://www.youtube.com/watch?v=gal7gwyTQ18>
- Voor nu genoeg, Damascus e.a.
<https://www.youtube.com/watch?v=BAg-7ZpvyQM>
- God maakt vrij, Queen P
<https://www.youtube.com/watch?v=Obp-9BEZe1c>
- Amazing grace, Pentatonix
<https://www.youtube.com/watch?v=Obp-9BEZe1c>



On the road

‘Vergeef ons onze schulden zoals ook wij anderen vergeven die ons iets schuldig zijn...’ Deze zin komt uit het Onze Vader.

Sta deze week stil bij genadig zijn voor anderen. Wat kun je doen om anderen genade te geven?