

Wanneer ben je een goede Christen?

Inleiding

Doel van deze ID: Ontdekken dat het geloof meer is dan 'goed' en 'fout' doen of denken.

Mensen willen nog wel eens denken in hokjes van goed en fout. Ook christenen zijn 'gewoon' mensen en kunnen elkaar veroordelen omdat de ander niet precies hetzelfde denkt en doet als jij. Maar is de ene christen beter dan de andere? Kun je je gedragen als een goede volgeling van Jezus en wat doe je dan?

We wéten allemaal dat we voor God gelijk zijn, je zou kunnen denken dat je gedrag dan niet uitmaakt. Toch zullen christenen sommige dingen nooit doen. Er zijn ook dingen die we juist wel moeten doen volgens de bijbel.

Goed en fout dus, daar gaat het over in deze ID.



Teaser

Bekijk allemaal van tevoren het Beam-filmpje 'wie is de christen'. Denk over het volgende na: Zie jij eruit als een christen?

<https://www.youtube.com/watch?v=svJs4TrTfdI>



Start

Starter 1 – Wie is de christen?

Doel: Het onderwerp verkennen

Tijd: 10 minuten

Wie zou de christen geraden hebben in het filmpje?

Praat met elkaar door over uiterlijk en christen zijn: Kun je aan de buitenkant zien of iemand christen is? Aan jou? Of, kun je aan de buitenkant zien of iemand totaal niet christelijk is?

Starter 2 – Laat je zien

Doel: Op zoek gaan naar hoe je je kunt uiten als christen

Tijd: 10 minuten

Maak samen een lijstje met ‘kenmerken’ van een christen. Je kunt de dingen die in de eerste starter voorbij zijn gekomen ook gebruiken. Vul samen het lijstje aan. Denk ook aan dingen als hangers van kruisjes aan een ketting, duurzame kleding of dingen die je juist níet draagt.

- Wie van jullie heeft de meeste ‘kenmerken’?
- Maakt het uit hoe je er uitziet als je christen bent?



Bijbeltekst

Vruchten

Lees [Johannes 15: 1- 8](#)

Deel

Kijk op internet hoe een wijnstok, een druivenstruik er eigenlijk uitziet. Ga ook eens na wie wat is in dit verhaal. Hoe zijn wij verbonden met Jezus en God en hoe passen de vruchten in dit verhaal?

Lees

- Lees de tekst nog eens samen hardop
- Noteer bij het lezen voor jezelf
 - Wat valt je op?
 - Wat raakt je?
 - Wat snap je niet?

Leer

Jezus wijst hier de weg naar hoe je ‘in Hem’ bent, hoe je een christen bent. Je moet met hem verbonden zijn, dan kunnen mensen aan de vruchten laten zien of ze een christen zijn. Jezus heeft ook gezegd dat een goede boom geen slechte vruchten kan laten groeien en andersom. Aan de vruchten kun je dus zien hoe de drager ervan is.

Goede dingen doen gaat al snel over gedrag. En over gedrag kunnen mensen vaak een oordeel hebben. Dat is niet altijd even fijn, bijvoorbeeld als er iets misgaat (je zag het rode licht écht niet) of als je iets wel probeert, maar het lukt niet omdat je je dag niet hebt bijvoorbeeld.

Die vruchten, de vrucht van de Geest is zichtbaar, maar die kan ook groeien. Het mooie is dat God weet wat er bij jou groeit, ook al is het nog niet zichtbaar. Liefde bijvoorbeeld, dat kun je uiten, maar dat voel je ook vanbinnen. Of een vrucht als blijdschap. Je kunt je heel blij voordoen, terwijl je dat eigenlijk niet bent. God weet het wel. En als je meer liefde, meer blijdschap en al die andere goede dingen wilt laten zien, is het recept niet moeilijk. Je mag ‘In Christus’ zijn en blijven. Dat betekent dat je in hem gelooft en doet wat hij van je vraagt: van God houden en van de mensen om je heen.

En als dat nu niet lukt? Dan ben je niet ‘af’ ofzo. God zegt niet: ‘Vergeet het dan maar, dat kind van mij zijn.’ Nee, je mag groeien, net als een vrucht aan een tak. Als je op Hem aangesloten blijft, krijg je wat je daarvoor nodig hebt.



In gesprek

- Deel de dingen die je hebt genoteerd bij het onderdeel 'lees' en bespreek ze kort.
- Jezus is voor onze zonden gestorven. Maakt het dan nog uit wat je doet?
- Kun je God verdriet doen?
- Kun je God blij maken?
- Zou je blij zijn of juist niet als mensen jou als christen herkennen?
- Hoe kun jij aan de wereld laten zien wie Jezus is en wie God is?
- Bén je goed als je goede dingen doet?
- En andersom: bén je slecht als je geen goede dingen doet?
- Wat als iemand die niet gelooft goede dingen doet, hoe zal God naar diegene kijken?
- Wat vind jij écht goed of fout om te doen als christen?



Verwerking

Op de weegschaal

Doel: Ontdecken dat het offer van Jezus altijd het zwaarst weegt

Tijd: +/- 10 minuten

Zoek op internet een afbeelding van 'Vrouwe Justitia' of kijk wat [Wikipedia](#) over haar zegt. Het beeld van deze oude godin wordt vaak gebruikt om de rechtspraak uit te beelden. Zo heeft ze een weegschaal vast. Het is zo'n weegschaal die je in evenwicht moet brengen. Dus: als je iets verkeerd hebt gedaan staat daar een straf tegenover die dat weer recht zet.

Verzin nu allemaal iets dat 'fout' is voor een christen om te doen. Noem om de beurt de fout en verzin samen een straf of een oplossing om dit weer recht te maken. (bijvoorbeeld: je steelt een fiets, je moet hem terug geven maar ook zorgen voor een nieuw slot én nieuwe banden om te laten zien dat je het echt meent).

Kunnen jullie ook straffen of oplossingen bedenken voor de problemen in de wereld? Smeltende poolkappen, oorlog, honger... Wat moet je aan de andere kant van de weegschaal leggen om dat op te lossen? Alle ideeën zijn welkom.

Besluit met het volgende: Toen de zonde in de wereld kwam, kwam er ook ziekte, verdriet, dood en deden de mensen verkeerde dingen. De zonde zit in de wereld en in ons.

Jezus neemt het gewicht van de zonde wegneemt. Hij zet er iets voor in de plaats dat maakt het gewicht op de weegschaal wel opgetild wordt. Hij wil de wereld redden van het kwaad.

Wij kunnen zelf niets aan de zonde doen, al zouden we dat willen. Maar we zijn meer dan een optelsom van de dingen die we doen. We zijn kinderen van God.



Bidden

Heer in de hemel, wij willen graag laten zien wie u bent, ook in een wereld die zondig is. We willen groeien in het geloof en in het leven met u. Daarvoor willen we dicht bij u leven en vruchten laten groeien die laten zien wat geloof is. Wilt u ons helpen groeien, ons precies geven wat we nodig hebben in het leven? We bidden niet om een gemakkelijk leventje, maar om uw zorg die we nodig hebben bij alles wat we doen.... (ruimte voor gebed(spunten) in de groep)... Om Jezus wil bidden wij, amen.



Liedsuggesties

- God maakt vrij, Queen P.
[Queen P - God Maakt Vrij \(official video \) Praise Party TV - YouTube](#)
- The fall, Half a mile
<https://www.youtube.com/watch?v=WijPP4I7kP4>
- Dingen die je doet, Matthijn Buwalda
<https://www.youtube.com/watch?v=WijPP4I7kP4>
- Kristene DiMarco, It Is Well
<https://www.youtube.com/watch?v=T0dIWJ4t4Jg>
- Uw sterke hand, Opwekking 598
<https://www.youtube.com/watch?v=mcBMjNsVqXg>



On the road

Een uitspraak om mee naar huis te nemen: *Walk the talk!*
Mensen kunnen een heleboel zeggen, maar ze moeten zich ook naar hun eigen principes gedragen, dan kun je zien dat het echt is.

