

## Waarom kerst?

### Inleiding

**Doel van deze ID: Nadenken over de betekenis van kerst en oefenen in iets goeds doen voor een ander.**

Dit programma is speciaal voor de kerst ontwikkeld. De ID kan gebruikt worden als een regulier programma voor de avond.

Maar omdat het kerst is, kun je er ook voor kiezen om de avond te starten met het samen eten. Dek een lange tafel en laat iedereen iets meenemen. Na afloop kun je het programma hieronder gebruiken. Mocht je een ontspannen kerstavond willen, dan hebben we hieronder een aantal films getipt.

#### Kerstfilms:

- *The nativity story*
- *My Son, My Savior*
- *The heart of Christmas*
- *The shack*



### Teaser

Jullie gaan het engelen spel spelen. In het engelen spel heb je een 'engel' en ben jij een 'engel' voor iemand anders. Dat betekent dat je ongezien aardige dingen voor 'je engel' gaat doen. Denk aan een kaartje met lieve woorden, een chocoladereep, een mooie Bijbeltekst, gebruik je creativiteit. Je kunt er een budget van bijvoorbeeld een euro aan vast koppelen, zodat de uitdaging om creatief te zijn ook groter wordt. Het is de bedoeling dat de ander niet doorheeft dat jij zijn of haar engel bent, dus probeer het stiekem te doen. Je kunt via een site als [www.lootjestrekken.nl](http://www.lootjestrekken.nl) de namen invoeren en de lootjes laten trekken. Doe dit bijvoorbeeld een week van te voren, zodat iedereen ook de tijd heeft om iets leuks te bedenken.



### Start

#### Starter 1 – Kerstkoeken happen

Doel: ontmoeting en samen zijn  
Tijd: +/- 10 minuten

Haal een pak kerstkoeken en rijg een lint door elke koek. Bind alle koeken vervolgens met het andere uiteinde van het lint aan een stevig touw. Hang dit touw op, let erop dat de koeken op een goede hoogte voor de tieners hangen.

Laat iedereen plaatsnemen bij een koek en als het startsein is gegeven moeten ze zo snel mogelijk, met de handen op de rug, de kerstkoek eten. Wie als eerste de kerstkoek op heeft, heeft gewonnen.

## Starter 2 – Wat weet jij van kerst?

Doel: in het kerstverhaal duiken

Tijd: +/- 10-15 minuten

Speel de kerstquiz die in de bijlage. De dikgedrukte antwoorden zijn de juiste antwoorden. Je kunt de quiz plenair spelen. Het is ook mogelijk de quiz uit te printen en de antwoorden laten opzoeken in een bijbel of op internet (denk er dan aan de dikgedrukte antwoorden te 'ontdikken'). De quiz kan in groepjes of individueel gedaan worden.

## Starter 3 – Is kerst (te) commercieel?

Bekijk met elkaar dit liedje over kerst: <https://www.youtube.com/watch?v=ryFISp6zVpE>

Is dit herkenbaar? Ervaren jullie ook dat de betekenis van kerst soms ver te zoeken is? Hoe kijk je zelf naar de commerciële betekenis van kerst? Doet het af aan de echte betekenis van kerst?



## Bijbeltekst

Johannes 1 : 1-18

### Deel

Dat Jezus met kerst geboren is dat weten we allemaal. Maar waarom werd hij eigenlijk geboren? Dit Bijbelgedeelte zegt daar meer over. Jezus was eerst bij God, maar kwam naar de wereld om licht te brengen. Hierdoor zal uiteindelijk de dood overwonnen worden. Het licht schijnt namelijk in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. In het Oude Testament staat het licht voor de openbaring van God, waardoor de gelovige geleid wordt. Soms duidt het licht op de aanwezigheid van God of wordt het geassocieerd met waarheid. Nu zendt God niet zomaar een licht, maar het ware licht. 'Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam' (vers 10).

### Lees

- Lees de tekst samen hardop
- Noteer bij het lezen voor jezelf:
  - Wat valt je op?
  - Wat raakt je?
  - Wat snap je niet?

### Leer

'Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet' (vers 10). De wereld wees Jezus af. 'Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft het voorrecht om kinderen van God genoemd te worden' (vers 12). Jezus verliet zijn plek in de hemel om de mensen van wij hij houdt te redden. Er is geen andere weg naar God dan Jezus. Door naar Jezus te kijken leren we Gods karakter kennen. Wij mogen vandaag ook Gods licht laten zien in deze wereld. Waar duisternis is mogen wij een verschil maken door Jezus' licht te laten schijnen door ons heen.



## In gesprek

- Hoe voel jij je als je wordt afgewezen?
- Hoe zou Jezus zich voelen als hij wordt afgewezen?
- Wat maakt Jezus (niet) inspirerend?
- Zou jij dat licht willen laten schijnen?
- Wat zou dat voor jou persoonlijk betekenen?
- Wat voor impact heeft dat op jouw omgeving, denk je?
- Wat zou er gebeuren als je het licht niet zou willen laten schijnen?



## Verwerking

Jullie hebben het engelspel gespeeld. Voor de onthulling plaats zal vinden wie van wie de engel is geweest, is het leuk om even terug te horen wat het met ze gedaan heeft om te geven en te ontvangen.

- Hoe vond je het om te geven? Vond je het moeilijk of juist makkelijk?
- Hoe vond je het om te ontvangen?
- Wie wil er iets delen over wat hij of zij heeft gegeven of ontvangen?

Dan is het nu tijd om te onthullen wie van wie een engel is geweest.



## Opdracht

Je hebt ervaren hoe het is om iets voor een ander te doen en ook hoe het is om iets leuks te ontvangen. Deze avond gaan we op een nieuwe manier geven aan de ander. Zorg dat er een lijst is van ouderen of eenzame mensen in de gemeente die wel een bemoediging kunnen gebruiken en dat er genoeg kaartjes en pennen zijn (of knutselspullen om zelf kaarten te maken). Juist nu kerst door corona anders en misschien ook meer alleen wordt gevierd. Schrijf de kaarten en breng ze rond. Je bent vrij om de kaartjes door de brievenbus te doen of even aan te bellen en een praatje (op gepaste afstand) te maken.



## Bidden

Lieve Vader, dank U wel dat we opnieuw kerst mogen vieren. Dank u wel dat we mogen vieren dat Jezus is geboren om bij ons te zijn. Dank U wel dat we door dit feest ook weer stil gezet morgen worden dat U ook dichtbij ons wilt zijn. En dat U ons daarvoor ook wilt gebruiken door voor een ander te zorgen of naar een ander om te zien. Wilt U bij alle mensen zijn die kerst misschien wel een moeilijk feest vinden omdat ze iemand missen, wilt U bij hen zijn. Amen.

Vader in de hemel, Wij willen u danken voor alles wat U voor ons heeft gedaan. Dat u zo veel van ons houdt dat u naar deze wereld kwam. Wij mogen u elke dag beter leren kennen door te kijken naar wie Jezus is. Wij mogen een voorbeeld nemen aan hoe hij het licht was in de wereld.

Zo willen ook wij ook het licht schijnen in deze wereld. Vader, wilt u ons hierbij helpen. Wilt u ons dagelijks het verlangen geven om uw licht in deze wereld te laten schijnen. Wilt u ook de mensen om ons heen zegenen. Dat ze zullen zien dat het licht dat wij schijnen van u afkomstig is. Amen.



## Liedsuggesties

- Opwekking 527, Licht in de nacht  
<https://www.youtube.com/watch?v=El1YPgBZglk&t=114s>
- Opwekking 595, Licht van de wereld  
<https://www.youtube.com/watch?v=yTgGvmbUL6g>
- Opwekking 807, God van Licht  
<https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU>
- Hillsong, Born is the King  
<https://www.youtube.com/watch?v=cSLrFVR-Hqw>
- Lauren Daigle, Salt & Light  
<https://www.youtube.com/watch?v=v8hwt5TtZQ>



## On the road

Op welke momenten/plekken zou jij Gods licht meer willen laten schijnen?