

1. Van wie werd Maria zwanger?

- A. Jozef
- B. Een engel
- C. De Heilige Geest**
- D. Onbekend

2. Wie was er tegelijkertijd zwanger met Maria?

- A. Haar zus Mirjam
- B. Haar nicht Elisabeth**
- C. Haar buurmeisje Esther
- D. Haar tante Ruth

3. In welke seizoen werd Jezus geboren?

- A. Zomer
- B. Herfst
- C. Winter
- D. Onbekend**

4. Waar reisden Jozef en Maria naar toe?

- A. Nazereth
- B. Jeruzalem
- C. Bethlehem**
- D. Kapernaüm

5. Wie gaf hen de opdracht om daarnaar toe te reizen?

- A. Herodes
- B. Keizer Augustus**
- C. Farao
- D. Koning David

6. Hoe reisde Maria daarnaar toe?

- A. Staat niet in de Bijbel**
- B. Ze liep zelf
- C. Gedragen door engelen
- D. Ze zat op een ezel

7. Hoeveel wijzen uit het oosten waren er?

- A. Twee
- B. Drie
- C. Vier
- D. Onbekend**

8. Wat was het beroep van de wijzen uit het oosten?

- A. **Astroloog**
- B. Koning
- C. Wijsgeer
- D. Onbekend

9. Van welke engel kreeg Maria te horen dat ze zwanger was?

- A. Michael
- B. **Gabriël**
- C. Rafaël
- D. Er kwam geen engel, Maria kreeg een droom

10. Met kerst wordt vaak de naam Immanuel gebruikt, wat betekent deze naam?

- A. Een kind is ons geboren
- B. God met ons
- C. Zoon van God
- D. Vredevorst

11. **Wat brachten de wijzen mee voor Jozef en Maria?**

- A. Sieraden
- B. Beschuit met muisjes
- C. **Goud, wierrook en mirre**
- D. Kleding

12. Hoe wisten de wijzen waar Jozef en Maria waren?

- A. Herodes vertelde het hen
- B. Door een droom
- C. **Een ster wees hen de weg**
- D. Er ging een engel met hen mee

13. Op welke dag werd Jezus besneden?

- A. **Op de 8^e dag**
- B. Op de sabbath
- C. Op de 40^e dag
- D. Jezus hoefde niet besneden te worden

14. Jozef en Maria ontmoetten twee mensen in de tempel, die al jaren hebben gewacht op de geboorte van Jezus. Wie waren dit?

- A. Anna en Petrus
- B. Simon en Hanna**
- C. Zacharias en Elisabeth
- D. Johannes en Simeon

15. Wie vertelden de herder het nieuws van de geboorte van Jezus?

- A. De wijzen
- B. Ze ontdekten Jozef en Maria toen ze terug gingen naar hun stal
- C. Engelen**
- D. Herodes vertelde het hen