

JEUGD



Kwartaalmagazine van KerkPunt
over kerkelijk jeugdwerk en geloofsopvoeding

In de kerk

" Een kerk die geen belofte
van heil aanbied verdwijnt. "

In de praktijk

Praten met jongeren over
verlossing en lijden

Volgende generaties



Christiaan Kanis

" Als je het niet simpel uit
kan leggen begrijp je
het niet voldoende. "



'Jezus boodschap
centraal zetten
bij jongeren'





Interview Myriam Klinker
"Je leven is je tekst."

4

To Read
3 verschillende boeken

7

Essay
Hans Schaeffer

8

In het zonnetje!
Harry Badenhop

10

Samen Jong podcast
+ praktische ondersteuning

11

Quote
Lotte Gootjes

12

Movie Monitor
The Chosen

14

Interview Eelco Poelarends
"We missen iets..."

15

Kerkdienst en ...
de kernboodschap

18

Kerkpunt nieuws
materiaal & trends

19

Vraag het Thomas!
Jesus centraal

20

MOMENTJE

“Heb je een momentje?” Een puberhoofd om de hoek van de deur. “Tuurlijk” zei ik. “Kom binnen!” Aarzelend liep hij door de deuropening. “Ik wil iets vragen” zei hij. “We willen gaan varen met onze jeugdgroep, wil je mee?” Verrast keek ik op. De jongeman in de deuropening was namelijk nog geen jaar geleden een van de irritantste pubers van mijn catechesegroep en ik was regelmatig met hem gebotst. “We willen ook wat Bijbelstudie doen, misschien wil jij ons helpen?” Ik viel bijna van mijn stoel.

Dit nummer is de laatste in de serie over Samen Jong. Dat is ook een momentje. Anderhalf jaar lang hebben we de thema’s van dit magazine gewijd aan de zes kernwaardes. En hebben we gezocht naar achtergrondverhalen en praktische tips om de principes in praktijk te brengen. Dit nummer gaat over de laatste kernwaarde die we nog niet gehad hadden: de boodschap van Jezus centraal stellen. ‘If you can’t explain it simply you don’t understand it well enough’ schrijft Christiaan Kanis op pagina 18. ‘Wat mag het mij kosten om jongeren in aanraking te laten komen met de boodschap van Jezus?’ vult Eelco Poelarends op pagina 15 aan. En: ‘wat is het goede nieuws van Jezus eigenlijk?’ Hans Schaeffer zoekt ernaar op pagina 8.

Ik merkte dat deze kernwaarde in dit opzicht niet anders is dan de anderen: het kost je meer dan een momentje om te verwerken en toe te passen. Tegelijkertijd hoop ik dat we dat samen met elkaar wél gaan doen. Als we Jezus centraal stellen in ons leven dan kán het niet anders of je gaat het merken.

Toen ik figuurlijk weer op mijn stoel gekrabbeld was zei ik: “wat leuk! Daar maak ik graag een moment voor vrij!” De puber keek me aan en in zijn ogen verschenen pretlichtjes. “Dat is te kort” antwoorde hij. “Een moment gaat snel voorbij, maar Jezus maakt je leven eeuwig vrij! Tenminste: dat zei mijn catecheet van vorig jaar...”

Veel leesplezier!



Jenne Minnema
Jeugdwerkadviseur





Dr. Myriam Klinker – De Klerck is Universitair Hoofddocent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Utrecht. Ze schreef samen met Rob van Houwelingen het boek: 'Op ontdekkingstocht door het Nieuwe Testament'.

“JE LEVEN IS JE TEKST”

Het is niet makkelijk de boodschap van Jezus serieus nemen, aldus Myriam Klinker. Maar juist in een wereld die fundamenteel kapot is, is het de enige hoopvolle boodschap. In haar onderzoek richt ze zich met name op het lijden van de eerste christenen. Cors Visser ging met haar in gesprek.

Met dat onderzoeksonderwerp zitten we meteen midden in het gesprek over ‘Jezus’ boodschap serieus nemen’. Want als je dat doet, leidt dat niet automatisch tot een vorm van lijden?

Dat gaat Klinker even te snel. “Hebben jongeren sowieso wel een boodschap aan Jezus, dat is de eerste vraag die je moet stellen. Hoe geloofwaardig is Jezus eigenlijk voor jongeren en voor onszelf? In mijn eigen jeugd - ik groeide op in een Rooms-Katholiek gezin in Vlaanderen - was Jezus vooral een goed voorbeeld. Jezus als Zoon van God was lastig... En toch maakt juist dit Hem uniek en het volgen waard, want bijzondere ethische voorbeelden zijn er veel. Jezus’ uitspraken zijn niet vrijblijvend, als je zijn boodschap serieus neemt hoor je dingen die niet vanzelf in ons wereldbeeld passen. Denk aan een uitspraak als ‘Ik ben de Zoon van God’, en onderwerpen als (het) oordeel en een nieuwe wereld.”

Hoe kun je dan met jongeren praten over thema’s als verlossing en lijden?

“Wellicht dat een goede insteek om met jongeren in gesprek te zijn over de boodschap van Jezus de ‘klassieke insteek’ is: verlossing. Verlossing is de kern van Jezus’ boodschap. Verlossing biedt openingen. Een opening voor vergeving van zonden, maar ook openingen voor een wereld die fundamenteel kapot is. Denk aan Putin, Oekraïne, Israël en Gaza. Naast de ellende in de wereld kom je ook in je persoonlijke situatie allerlei vormen van lijden tegen. Ik heb het daar moeilijk mee. Het kan allemaal

zo oneerlijk en machteloos voelen. Waarom moet het zo lang duren? Ik snap dat niet. Daarom ook doe ik onderzoek naar hoe mensen in de tijd van Jezus met hun lijden omgingen. Volgens mij is het belangrijk om in gesprek met jongeren deze emoties te benoemen. En durf ook vragen te laten staan. Tegelijk: dat is niet het enige. Dat de Bijbel spreekt over hoop voor deze wereld is net zo’n hard gegeven. En dat dit vraagt om een keuze voor Jezus in het hier en nu, is dat ook.”

Onlangs kwam een boekje uit van jou met collega Rob van Houweligen ‘Op ontdekkingstocht door het Nieuwe Testament’. Wat heeft jou zelf verrast op die tocht?



“Dat heeft te maken met ‘eer en schaamte’. Het leven in de tijd van het Nieuwe Testament werd sterk gestuurd door eer en schaamte. Wie de Netflixserie Fauda heeft gezien, herkent daar nog wat van. Het belangrijkste was dat je niet voor schande zorgde. Sociaal afwijkend gedrag vertonen als christen, werken voor je eigen onderhoud terwijl je apostel bent, lijden aan een ziekte, dat waren allemaal oneervolle dingen. Het toppunt van schande was nog wel sterven als koning aan een kruis. Maar Paulus ...

“... VERLOSSING BIEDT OPENINGEN ...”



draait regelmatig de inhoud van eer en schande om. Hij verzekert zijn gemeenten juist: “als je schaamte moet verdragen omdat je bij deze dienstbare Heer hoort, heb je eer bij God.”

Vandaag in het Westen hebben we geen eer- en schaamtecultuur op dezelfde manier. Maar serieus nadenken over wat in Gods ogen echt eervol is, kan geen kwaad. Dan heb ik niet alleen over een selfie-cultuur en een veel te grote nadruk op zelfontplooiing en perfect worden. Maar ook over volle kerken waar de dienst een ware ‘performance’ is geworden. Af en toe denk ik ‘zou het allemaal niet wat gewoner mogen?’”

In je boek gaat een hoofdstuk over ‘verslaafd aan Jezus’ (1 Kor. 9). Dat lijkt toch wel de ultieme manier om Jezus’ boodschap serieus te nemen?

“Uiteindelijk gaat het over regie, wie is er kapitein op mijn schip? Dat kunnen letterlijke verslavingen zijn. Die kunnen je leven behoorlijk sturen. Mooi is dat Paulus zichzelf slaaf van Jezus noemt. Letterlijk alles wat hij doet wordt gestuurd door Jezus Christus. Dat klinkt heel groots, maar het betekent heel gewoon dat je bewust bent van de aanwezigheid van God in je leven. En dat je ook in kleine dingen precies dat laat zien: tijd maken om iemand te helpen, een roddel inslikken, nederig zijn. Hoe je met elkaar omgaat doet ertoe. Jeugdleiders hebben daarin een rol in wie ze zijn. Niet in de eerste plaats door wat je zegt, je leven is je tekst.”

**“ ... BIJ SOMMIGEN
ZIE JE
PURE OVERGAVE
IN EENVOUD.
ANDEREN
WORSTELLEN
ZICH ZOEKEND DOOR
DE CONFRONTATIE
MET “ALLE ANDERE
INFORMATIE IN
HUN WERELD”
HEEN...”**

Vrijheid

Hoe jongeren vaak serieus met geloven omgaan, dwingt respect af bij Myriam Klinker. “Bij sommigen zie je pure overgave in eenvoud. Anderen worstelen zich zoekend door de confrontatie met “alle andere informatie in hun wereld” heen. Die laatste groep moet ook volop de ruimte krijgen, juist in een tijd waarin geloven in een mens die ook God is, een volstrekt vreemde gedachte is. Jezus’ boodschap serieus nemen is dus ook zowel eenvoudig vertrouwen als kritisch zoeken.”



Cors Visser
Directeur Kerkpunt



TO READ

Drie boeken brengen we onder de aandacht. De inhoud ervan werkt hopelijk ondersteunend in je eigen geloof. En toegerust mag jij je geloof delen met jongeren om je heen.

We sluiten aan bij het thema: Jezus' boodschap serieus nemen, een kernwaarde uit Samen Jong, kerk zijn met alle generaties.



Jezus

Het verhaal van een leven
Shusako Endo

Jezus zijn leven op aarde was best dramatisch te noemen. In dit boek zet de schrijver de lijn van Jezus' leven overtuigend neer. Waar mensen stuk voor stuk afhaken bij Jezus' boodschap die niet past bij hun eigen doelen en belangen, ontdekt Jezus de enige weg die tot verlossing leidt, de weg van liefde, al voert deze naar zijn vroege en gruwelijke dood.

Als je het aandurft om jou huidige blik op de evangeliën anders te bekijken dan is deze roman van Shosaku Endo de moeite waard. Zo is de historische achtergrond goed beschreven in het boek. Je leest hoe het evangelie zich afspeelt tegen de achtergrond van ontwikkelingen in Rome en het laat die invloed zien. Een kritische noot bij het boek: niet alles wat Endo beschrijft is even betrouwbaar.

De Japanse schrijver groeide op in een niet christelijk milieu. In zijn boeken heeft hij het vooral over de betekenis van christen zijn.



Jezus

Dick van Keulen

Dit boek is aan te raden als je geïnteresseerd bent in de persoon Jezus; als je het nodige weet over geloven maar waar het misschien wat op afstand blijft; of voor wie geloof in Jezus verwarrend is (geworden).

Kun je Jezus volgen en in verbondenheid met Hem leven? En wat is de betekenis van Zijn kruis en opstanding? Welke rol speelt de Heilige Geest daarbij?

Er zijn zoveel misverstanden en obstakels over Jezus. Dit boek ruimt ze uit de weg.

Dick van Keulen helpt om wat je voor waar wilt houden ook waar te laten worden in je leven. Geloof wordt zo naast een overtuiging ook steeds meer een relatie, waarin een mens dankzij Jezus tevoorschijn komt en zijn leven met Jezus gaat delen.



NBV21 Jongerenbijbel

Het duurt nog heel even, maar in juni komt de nieuwe jongerenbijbel bij de NBV 21 uit. Dé Bijbel voor 16-plussers. Deze nieuwe Jongerenbijbel helpt jongeren om zelf de Bijbel te lezen en de relevantie van dit boek te ontdekken voor hun eigen leven.

De Bijbel verschijnt in samenwerking met de jongerenorganisaties BEAM, HGJB, IJD, MOVE en WAY. Bijdragen geschreven door een team van auteurs uit verschillende kerken in Nederland en Vlaanderen. In de Bijbel vind je personenpagina's en themapagina's die aansluiten bij de leefwereld en (geloofs)vragen van jongeren. Geen pasklare antwoorden, maar handvatten om zelf op zoek te gaan.

WAT GEEF IK DOOR?

GENERATIES EN HUN VERHAAL VAN HEIL



Er zijn grote uitdagingen en diepe spanningen in de wereld en de kerk van vandaag. Als je als christelijke gemeente nadenkt over zulke spanningen, stuit je uiteindelijk op de vraag: wat is vandaag in al die spanningen het heil van Jezus? Wat is het goede nieuws in deze tijd?

Het verhaal van Christus' kerk gaat over redding en heil. Christenen van alle tijden zoeken naar de verwoording hiervan. Voor wat en hoe is geloof, de kerk, God een antwoord? De problemen zijn veel en groot: hoe sta ik tegenover mijn buurman of neef die PVV stemt? Wat vind ik van klimaatacties op de A12? Is die president Orbán van Hongarije echt zo vreemd als sommige mensen vinden? Kan onze krimpende gemeente niet beter fuseren met de lokale PKN of de Baptisten? Waarom is het jeugdwerk zo moeilijk van de grond te krijgen?

Hierbij op de achtergrond staat de vraag wat Jezus ermee te maken heeft. Daarop zoekt de kerk een antwoord. 'De kerk als een club Godzoekers', zoals Maurice Hoogendoorn het verwoordde: 'Mensen die naar de kerk komen, komen er niet altijd omdat ze geloven, maar óm er te geloven, om met Willem Barnard te spreken' (*Nederlands Dagblad* 30 maart 2023). Blijkbaar is het niet zo eenvoudig om te zeggen hoe het antwoord van het geloof eruitziet. Zeker niet omdat we elk onze eigen, soms heel verschillende, wegen hierin moeten gaan. Ook tussen generaties kunnen op dit punt

spanningen optreden. Wat geven we door en hoe dan? Wat hebben we gevonden – en wat hebben anderen daaraan?

Twintigers

Deze vragen zijn urgent. Dat blijkt onder meer hieruit dat ze centraal staan in tenminste vier boeken die in 2023 verschenen zijn. Jonge Theoloog des Vaderlands 2021 Tabitha van Krimpen begint haar boek *Bottom-up kerk* (2023) met de verzuchting dat de kerk vaak geen ruimte heeft voor de huidige twintigers en hun vragen. Twintigers vallen onder de generatie die vaak de *millennials* genoemd worden (geboren tussen 1986 en 2000). Interne kerkelijke theologische disputen gaan volledig voorbij aan wat er echt nodig is voor de toekomst van de kerk.

Dit onderstreept ook David van der Meulen (zie *OnderWeg editie 1 2024, red.*). Hij werkt als missionair predikant in het project Licht op Zingeving in Amsterdam. Daarom begint hij met luisteren naar deze millennials. Dat noemt hij 'dienstbetoon van de kerk' aan deze doelgroep. Het gesprek aangaan, samen dingen doen, ontdekken hoe de binnenwereld van geloven en de buitenwereld van leven met elkaar samenhangen – dat alles noemt Van der ...

**“ ... DE KERK ALS EEN
CLUB GODZOEKERS ... ”**

Meulen een voorhof. 'Het is een setting waarin je je samen dienstbaar opstelt aan je doelgroep die niet zomaar in de kerk komt. Omdat de kerk niet de tempel zelf is, hoeft het daar niet per se expliciet over geloof te gaan om je inspanning geslaagd te kunnen noemen. Omdat het niet puur de buitenkerkelijke leefwereld is, ben je gemotiveerd om de meerwaarde van jouw christenzijn tastbaar te maken. Als je die balans vindt en beide werelden bij elkaar laat komen, heb je de voorhof te pakken', schrijft hij in zijn boek *Welkom in de voorhof* (2023).

De zoektocht naar zo'n ruimte beschrijft ook Johan de Jong. De Jong is als docent muziek en godsdienst werkzaam in het middelbaar onderwijs. In zijn boek *Ruimtezoekers* (2023) vertelt ook hij het verhaal van teleurgestelde jongvolwassenen. Ze raakten gedesillusioneerd, omdat in alle veranderingen in de laatste decennia, de kerk is achtergebleven. Nu alle vanzelfsprekendheden en zekerheden van het geloof verdwenen zijn, lijken er nog maar twee opties over te zijn. Of we houden vast aan de oude manieren van geloven of we laten alles los zodat ons geloof oplost in een mist van niet-weten en twijfel.

**“ ... EEN KERK DIE GEEN
BELOFTE VAN HEIL
AANBIEDT, ZAL SPOEDIG
VERDWIJNEN ... ”**

Op hun eigen manier vertellen Tabitha van Krimpen, Johan de Jong en David van der Meulen hoe belangrijk het is om te blijven praten over wat geloven nu echt is, wat het voor jou betekent en waar het raakt aan de echte problemen die we ervaren. Het veelbesproken boek van Stefan Paas, *Vrede op aarde. Over heil en redding in deze tijd* (2023) gaat dieper in op die vraag. 'Wat is het verhaal van het christelijk geloof in deze van onbehagen dampende cultuur?' Hij benadrukt hoe belangrijk het is te erkennen dat 'de innerlijke logica van het christendom' velen is ontvallen in de verbroekeling die secularisatie en ontzuiling teweegbrachten. Een kerk die geen belofte van heil aanbiedt voor de concrete vragen en problemen van mensen, zal spoedig verdwijnen.

Generaties en hun verhaal

Hoe pakken verschillende generaties deze existentiële uitdaging op? De generatie van 70- en 80-jarigen heet *Babyboomers* of kortweg 'boomers'. Zij hebben zelf nog alle stevigheden en waarheden van de traditie, inclusief de bijbehorende taal, aangeleerd en ingedronken. Zij hebben de enorme veranderingen in kerk en cultuur aan den lijve meegemaakt. Wat is hun taal voor 'heil'? Wat geven zij nu nog door?



Generatie X (1956-1970) groeide op in tijden van grote werkloosheid, maakte de uitlopers van het autoritaire regime nog mee en leerde hard te werken om vooruit te komen. Ze zijn de grootouders van nu, zorgend voor hún ouders, maar tegelijk voor hun (klein)kinderen. Wat is hun verhaal? De *Pragmatische generatie* (1971-1985) groeide op met zelfontplooiing en groeiscenario's. Gebrek aan dwang en verplichting gaf hun alle ruimte en ook economisch kregen ze veel kansen. Ze kunnen pragmatisch hard werken, maar kennen de valkuilen van het 'dikke ik' en een materialistische inslag. Hoe praten zij over heil en op welke manier beleven zij heil? De *Millennials* tenslotte (1986-2000) zijn de bovengenoemde twintigers en dertigers van nu. Druk met relaties, eerste en tweede baan, opgescheept met een kerk die soms een fossiel lijkt, maar soms onverdacht mooie ontmoetingen oplevert. Hoe ziet hun zoektocht naar heil eruit?

Een kerk die vanuit christelijke kernwaarden een kerk van alle generaties wil zijn, zoals *Samen Jong* (2022) zo fraai beschrijft, doet er goed aan het gesprek over heil tussen deze generaties te stimuleren.

Dit artikel verscheen recentelijk in Onderweg.



Hans Schaeffer

Universitair hoofddocent praktische theologie
aan de Theologische Universiteit in Kampen en
redacteur van *OnderWeg*.



IN HET ZONNETJE!

Het uitbrengen van de JEUGD kunnen we niet alleen, daar hebben we professionals voor nodig. Als na alle voorwerk drukker Harry met het eindresultaat binnenkomt, voelt dat als een feestje: alles wat gedaan is komt dan samen. Weer een mooi nummer! Daar heeft ook Harry zijn steentje aan bijgedragen en daarom zetten wij hem deze keer in het zonnetje!

Ik ben Harry Badenhop en de drukkerij staat in Apeldoorn. Ik kom uit een groot eenvoudig gelovig gezin. Het meest plezierige bij ons thuis was dat je zelf uit mocht maken naar welke kerk je ging. Zelf ging ik daarom naar verschillende christelijke kerken. Dit heeft mij gevormd en ben niet aan een kerk verbonden maar probeer wel een goed christen te zijn.

Het voelt voor mij heel bijzonder om als oudere in een jongerenmagazine te mogen schrijven, daarom wil ik jongeren graag iets voor hun leven meegeven, want het is zeker niet gemakkelijk als je nu jong bent! Ik ben geen opvallend voorbeeldfiguur maar ik geloof dat je juist in alledaagse dingen een voorbeeld voor jongeren mag zijn.

Jongeren hebben hoop nodig. Hoop op een mooi leven, op succes in 't leven, werk, gezin en gezondheid. Als tiener heb ik dat ook gehoopt; mijn leven is gegaan met succes maar ook met teleurstellingen. Ik heb geleerd om zelf aan de slag te gaan en te vertrouwen dat ik dat ook kon. Ik ben dankbaar voor 'het leven', zelfs met mijn tekortkomingen en teleurstellingen.



Dit wil ik jullie meegeven: wees goed voor je ouders, broertjes en zusjes en alle mensen waar je mee te maken hebt. Heb oog voor elkaar zoals God het ook van je vraagt. Bid ook, maar we zijn hier samen en samen moeten we het doen. Ik zou willen vragen om te bidden voor Israël. En zoek bij echte problemen hulp van vertrouwenspersonen en weet dat de mooiste verslaving is: nergens aan verslaafd zijn. En als ik straks boven ben, blijven er genoeg vragen over om aan God te stellen. Waarom wij mensen er hier zo'n puinhoop van maken. Ja, ik geloof, maar soms vind ik dat, net als jongeren, niet altijd makkelijk!

Harry Badenhop



samen
jong 



SAMEN JONG PODCASTS!

Kennismaken met de zes kernwaarden van Samen Jong?

In drie inspirerende podcasts belichten we ze vanuit verschillende perspectieven.

- Met **Sabine van der Heijden** kijken we naar de kernwaarden vanuit algemeen perspectief.
- Met **Jan Wolfsheimer** bekijken we de kernwaarden vanuit theologisch/Bijbels perspectief.
- Met **Vincenza La Porta** benaderen we die waarden vanuit de praktijkverhalen die zij heeft verzameld.



Benieuwd geworden?

Zoek naar CGJO_jeugdwerk op Spotify.

Samen Jong biedt inspiratie, materiaal en begeleiding om op een andere manier naar je gemeente te kijken en aan de slag te gaan. Kerkpunt heeft hiervoor een pakket samengesteld:

1. Kennismaking
2. Introductieavond
3. Een snelscan
4. Advies en begeleiding op maat





Hoi! Mijn naam is Lotte Gootjes. Ik ben opgevoed met het geloof, maar heb Jezus zelf ook persoonlijk leren kennen. Ik ben een periode ziek geweest, waarbij ik eerst God niet kon ervaren, omdat ik daar geen ruimte voor had in mijn hoofd. Tijdens mijn herstel merkte ik steeds meer van God. Er werd veel voor mij gebeden en regelmatig ontvang ik een berichtje als ik het zwaar had terwijl de afzender niet daarvan op de hoogte was.

Ik ben God steeds meer in mijn leven gaan betrekken door elke dag de Bijbel te lezen en te bidden. Ook maak ik aantekeningen in een schrift. In januari heb ik mij laten dopen en in september 2024 wil ik een tussenjaar gaan doen op een Bijbelschool, om meer te leren uit Gods Woord en mijn identiteit te laten vormen door Hem.





MOVIE MONITOR

Bij het kernthema van Samen Jong “De Boodschap van Jezus serieus nemen” past een serie die actueel is: *The Chosen* (2019 – nu). Er zijn al veel films en miniseries over Jezus geweest, maar een langlopende serie van nu al vier seizoenen was er nog niet!

Voor elke jongere die in de kerk zit en gedoopt is geldt: *“Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.”* (Jesaja 43:1). Het vormt de kernzin van de eerste aflevering en is meteen al de oproep om Jezus’ Evangelie serieus te nemen. In alle vier seizoenen gaat het erom hoe de discipelen van Jezus, zowel de mannen als de vrouwen, omgaan met wat Hij hen leert. Je ziet hoe Hij langzamerhand een familie om zich heen verzamelt. Het mooie van deze serie is dat de discipelen zoals in veel Jezus films eindelijk eens *geen* bijrollen hebben. Ze doen er echt toe. Elke leerling heeft zijn eigen verhaal en strijd. Maria worstelt met bezetenheid, Simon met belastinggeld en Mattheüs met het dilemma: of voor de Romeinen werken of Jezus volgen.

Ook het karakter van Jezus, gespeeld door Jonathan Roumie, is heel menselijk en tegelijk ook, naarmate de serie vordert, meer dan alleen menselijk. De regisseur Dallas Jenkins laat duidelijk merken dat hij Jezus wil verkondigen als de Zoon van God, als God zelf, die echt tegen Zijn volk gezegd heeft: *Je bent van Mij*. Hij zet hem neer zoals de Bijbel dat ook doet: God die mens geworden is en onder ons heeft geleefd. Die God heeft ons iets te zeggen. Hoe verder je in de serie komt, hoe duidelijker wordt dat die boodschap Gods redding inhoudt. Maar wel via het lijden. In seizoen 3 en 4 wordt de sfeer dan ook grimmiger:



Farizeeën en Romeinen die er alles aan doen om iets tegen Jezus te vinden, Zijn dorpsgenoten die Hem van een klif willen gooien (één van de beste afleveringen), de dood van Johannes de Doper, Judas Iskariot die steeds in bezit wordt genomen door het geld.

Verder is het mooi dat de makers van deze serie Jezus in Zijn historische context laten zien. Hij moet in het jeugdwerk *niet* worden losgekoppeld van de historie. Ik hoor het maar al te vaak, ‘maar ik wil weten wat Hij nu in deze tijd voor mij betekent’. Dat komt echt wel, maar leer eerst Jezus maar eens kennen zoals Zijn eerste discipelen, *The Chosen*, Hem leerden kennen als een timmerman en Leraar gekleed in een korte tuniek.



Ganpat Berrevoets

Jeugdwerker & filmkenner

Info:

The Chosen wordt mogelijk gemaakt door crowdfunding en de eerste drie seizoenen zijn gratis te zien via de Angel Studio App. Mogelijk dat seizoen 4 daar ook nog op zal verschijnen. Seizoen 6 en 7 worden waarschijnlijk films die gaan over de Opstanding, Hemelvaart, Pinksteren en verdere gebeurtenissen die beschreven staan in Handelingen.



Eelco Poelarends is getrouwd en vader van vijf kinderen in de basisschool leeftijd. Hij werkt als projectleider Volgende generaties bij MissieNederland.

“WE MISSEN IETS ALS WE GEEN RUIMTE MAKEN VOOR VOLGENDE GENERATIES.”



Wil je een stap opzij doen om anderen bij Jezus te laten komen ook als het écht pijn doet? Deze vraag legde Eelco Poelarends tijdens een ontmoeting van het missiegebied ‘Volgende generaties’ van MissieNederland neer bij de aanwezige christelijke organisaties en kerkgenootschappen. In het kader van ‘Jezus boodschap centraal stellen’ vond ik dat een interessante gedachte. Tijd voor een interview!

Wat betekent Jezus boodschap serieus nemen voor jou?

“Als God spreekt tegen mij dat ik daarin gehoorzaam ben. Ook als het schuurt of pijn doet. Dat wil ik met mijn gezin en in mijn werk. Daar waar Jezus boodschap makkelijk voor mij is dan is het serieus nemen natuurlijk eenvoudig. Maar het komt erop aan wanneer het een gevoelige plek raakt. Ik kan het even uit de weg gaan, maar vind ik het belangrijker dan mijn eigen gemak? Jezus leert ons het liefhebben van anderen. Dat wil ik ook bij mensen waar ik mee schuur of bots. Op welke wijze dit dan moet, worstel ik in gebed mee met God.”

Op welke manieren geef jij door dat Jezus' boodschap de moeite van het serieus nemen waard is?

“God is een goede God. Hij is het mooiste wat er is. Het is geen gedwongen serieus nemen, maar vanuit een diep verlangen dat Hij het goede voor heeft met ons. Dat serieus nemen doet soms pijn en het uitvoeren gaat met vallen en opstaan.

Ik heb het verlangen om mensen mee te nemen naar plekken waar ze kunnen

groeien in relatie met God. Wij hebben een auto met zeven zitplaatsen. Binnenkort ga ik naar de EO-jongeredag, maar dan wil ik wel dat de auto vol zit met jongeren. Als ik zeven toegangsbewijzen koop, kunnen er zes jongeren mee, die anders misschien niet zouden gaan. Dat kost mij zes keer 19,95 extra, wat voor mij best wat geld is en dat kan ik niet aan andere dingen uitgeven. Wat mag het mij kosten om op die manier jongeren in aanraking te laten komen met de boodschap van Jezus?

In Lucas 18: 15-17 houden de discipelen de kinderen weg bij Jezus, misschien wel vanuit hun eigen verlangen om dicht bij Jezus te zijn. Het wordt interessant als we weten dat onze diepste verlangens bij Jezus vervuld worden en we tegelijk een stap opzij mogen leren doen zodat de volgende generaties dicht bij Jezus kunnen komen. Dat hoeft geen tegenstelling te zijn, want in Lucas 18 komt ook naar voren dat er een verband is ...

“... DAT KOST MIJ
ZES KEER 19,95
EXTRA ...”

tussen het ingaan in Gods Koninkrijk en het ruimte maken voor kinderen. Ik denk dat Jezus ons laat zien dat we iets missen als we geen ruimte maken voor de volgende generaties.”

Ik zie volwassenen worstelen met het doorgeven van de minder mooie kanten van Jezus boodschap. Hoe doe jij dat?

“Vanuit het vertrouwen dat God een goede Vader is, die het goede voor ogen heeft.

Ik ken momenten dat God veel zegen heeft gegeven, maar ook van pijn en lijden in mijn eigen leven. Recent overleed een heel jong kindje in mijn familie. ‘In wat voor kapotte wereld leven we’ denk ik dan. Er zijn momenten dat we Gods Koninkrijk niet zien en er zijn prachtige momenten dat Gods Koninkrijk doorbreekt. Dat zijn voorproefjes van hoe het is als straks het Koninkrijk volledig is doorgebroken.”

En wat vertel jij je kinderen dan?

Eelco lacht. “Het hele leven. Ze zien me door de woonkamer stuiten en dan vertel ik de mooie dingen. En ze zien me af en toe op de bank huilen

en dan vertel ik ze waardoor ik geraakt ben. Tegelijk is dat dus ook een uitdaging. De gebrokenheid die ik in mijzelf nog niet kan accepteren, kan ik ook niet van mijn kinderen accepteren.”

Welke Bijbelpassages zijn relevant voor jou?

“Onder andere Jeremia 2:13. God is de Bron van alles, Hij alleen kan werkelijke vervulling geven. Wanneer je je diepste vervulling in andere dingen zoekt doe je iets soortgelijks wat in Jeremia staat: *‘Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft Mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders voor scheuren, waarin het water niet blijft staan.’* Daar ligt ook een oproep in als het om jeugdwerk gaat. De grote nadruk op relatiegericht jeugdwerk mag nooit ten koste gaan van dat kinderen, tieners en jongeren Jezus leren kennen en met hem leren leven in de deze wereld. Relaties zijn ontzettend belangrijk in het leren

ontdekken van de Bron van levend water en hieruit leren leven.

Jezus laat het ook schuren. In Marcus 5:21 lezen we over Jairus. Jezus laat hem wachten totdat zijn dochtertje gestorven is. Het is te simpel om te zeggen dat kinderen altijd maar voorrang moeten krijgen om als eerste bij Jezus te komen. Bij elke context moeten we ons volgens mij afvragen wat God hierin van ons vraagt.”

Wat zie jij om je heen gebeuren ten aanzien van Jezus boodschap door willen geven of een stapje opzij willen zetten?

“Ik hoor een oudere of een single wel eens zeggen: ‘En ik dan? Waar blijf ik in het geheel?’ Pas vertelde een single dat hij zo’n leuke klik heeft met mijn kind. Ik vertelde hem hoe belangrijk dit voor mij als ouder is. We zijn allemaal identificatiefiguren of je nu wil of niet. Ben je bereid om na te denken over hoe je je daarin opstelt? Jij bent medeverantwoordelijk voor het welzijn en de geloofsofvoeding van volgende generaties.

Er is ook een andere kant. Ik werkte als jeugdwerker in een

kerkelijke gemeente. Ik had een gesprek met iemand waarin ik verwoorde dat ik niet wist of ik daar nog op mijn plek was. Hij zei: ‘Als jij hier niet op je plek zit moet je weggaan. Want dan hou je misschien de plek van iemand anders bezet’. Het voelde dat God daar doorheen sprak. Dat was op dat moment Jezus boodschap serieus nemen. Het besef kwam ‘wat ik nu doe is niet wat ik zou moeten doen. Misschien zit ik wel iemand in de weg’.”

Welke bemoediging heb jij voor volwassenen die worstelen met deze kernwaarde?

“Je hoeft het niet alleen te doen. Hij zal je niet vragen om een stap te zetten waar je eigenlijk nog niet aan toe bent. God nodigt ons uit voor de kleine stapjes die wij kunnen zetten. Hij is erbij en geeft ons mensen om ons heen om ons te helpen.”



Christien de Ruyter
Adviseur Kerkpunt

HistoryCamp!
MiniZooCamp!
SailCamp!
SummerCamp!
AdventureCamp!
CowboygirlCamp!

**KAMPLEIDING
 GEZOCHT!** CAMPS4KIDS
 Je leert de Here Jezus kennen!

leiding@camps4kids.nl

Altijd al iets willen doen met theologie?
 Kies voor de deeltijdmaster
**Herbronning Gereformeerde
 Theologie** aan de TUA.

23 april 2024
 Online info-avond

15 mei 2024
 Meeloopdag

Theologische Universiteit  Apeldoorn

Kijk voor meer informatie op www.tua.nl

**DOE MEE
 MET SAECRET**

voor april naar VERRE NAASTEN

Nieuw van Verre Naasten!
 Citygame voor jeugdgroepen: Saecret

Doe in juni met de jeugdgroepen uit jullie kerk mee het spannende Saecret, een spel in de binnenstad. De identiteit van een undercover-evangelist is openbaar geworden. Zolang hij geen nieuwe krijgt, loopt hij gevaar. Communiceren kan alleen via geheimzinnige boodschappen...

1 juni - Zwolle
14 juni - Arnhem
15 juni - Rotterdam
22 juni - Utrecht
28 juni - Groningen

Teams van vier jongeren schieten te hulp, maar moeten het opnemen tegen andere teams. Codes kraken, spellen oplossen, slim puzzelen... en ondertussen tikt de klok. Ook dreigt er gevaar! Welke team vindt als eerste de evangelist?

Laatst ontvangen bericht: help mij!

Gratis meedoen of meer informatie:
www.verrenaasten.nl/saecret

Scan de QR-code en bekijk het filmpje

KERKDIENST EN ...



'If you can't explain it simply you don't understand it well enough.' *Als je het niet simpel kan uitleggen, begrijp je het niet voldoende.* Deze zin komt uit een mediatraining die ik eens volgde. De training ging over de boodschap die je uit wil dragen en op wat voor manier je daarin je eigen verhaal houdt. Maar je moet er heel bewust van zijn dat als jouw verhaal niet duidelijk is, (bijv. door wollig taalgebruik of voor meerdere uitleg vatbaar) journalisten met je verhaal aan de haal kunnen gaan en het op een andere manier kunnen uitleggen dan jouw bedoeling is. Als je verhaal te lang is en je om de kern heen draait vatten zij het op *hun* manier samen waarmee jouw kernboodschap kan ondersneeuwen.

Daarbij geldt ook het principe dat als jouw verhaal niet duidelijk is voor de ontvanger jij je ook moet afvragen of voor jouzelf de kernboodschap die je wil overbrengen wel duidelijk genoeg is. Heb daarom voor jezelf duidelijk wat je kernboodschap is en zorg dat die ook zo wordt overgebracht.

Dit principe ben ik voor mijn preken gaan hanteren vooral met het oog op de jongeren onder mijn luisteraars. Een periode lang heb ik steeds in de week na de preek verschillende jongeren gevraagd of ze konden vertellen wat ik in die preek wilde

overbrengen. Daarbij werd mij duidelijk dat hoe simpeler de verwoording van lastige Bijbelteksten was, hoe interessanter ze de preek vonden. Zolang de boodschap maar wel diepgang had. *Juist* als het lastige thema's zijn geldt de slogan uit de mediatraining.

Maar daarmee is niet alles gezegd. Nog belangrijker is de vraag of hun leefwereld serieus wordt genomen. Bij veel preken waren de jongeren afgehaakt omdat het hun leefwereld totaal niet raakte. Het doorgronden van die leefwereld blijft voor mij als prediker heel lastig aangezien elke generatie zijn eigen leefwereld heeft waar je vaak niets van begrijpt als je niet tot

die generatie hoort. Door in contact te blijven en ook gewoon eerlijk te zijn is het mogelijk om daarin een brug te bouwen. Openstaan voor feedback is van wezensbelang.

Samen komen we zo verder en die betrokkenheid helpt om de preken voor alle generaties relevant te houden.

**“ ... OPENSTAAN
VOOR FEEDBACK
IS VAN
WEZENSBELANG ... ”**



Christiaan Kanis
Predikant NGK Grootegast



NIEUWS

'Met de Bijbel aan de slag'

Twee toffe boekjes die helpen om samen met kinderen uit groep 7/8 thuis of in de kerk de hele Bijbel door te gaan. Met de Bijbel aan de slag OT is in 2023 verschenen en deel NT is vanaf mei verkrijgbaar via de webshop van Kerkpunt.nl. - www.metdebijbelaandeslag.nl



BelieVID materiaal

Waar is het BelieVID materiaal? Die vraag kregen we regelmatig de afgelopen periode. Door de fusie van CGJO met kerkpunt is het materiaal verhuist: op de website van Kerkpunt is het gratis te downloaden! - www.kerkpunt.nl/BelieVID

Jeugdtrends

In april worden de jeugdtrends gelanceerd. Samen met vijf organisaties op het gebied van kerkelijk jeugdwerk heeft Kerkpunt onderzoek gedaan naar wat er speelt onder jongeren. Zo willen we iedereen die in de kerk werkt met jongeren helpen het gesprek met jongeren te voeren.

- www.kerkpunt.nl/actueel/jeugdtrends-in-beeld



Digitale Nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van Kerkpunt nieuws kun je ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Kerkpunt. Naast informatie over jeugdwerk kun je meer lezen over hoe jouw kerk een voorproefje kan zijn van Gods Koninkrijk.

- Via www.kerkpunt.nl/contact kun je je inschrijven.

COLOFON

'JEUGD' is het kwartaalmagazine van Kerkpunt. Kerkpunt ondersteunt het jeugdwerk in de NGK en CGK kerken.

Hoofd & eindredactie: Anita Harink en Jenne Minnema

Redactie: Arjen Uil, Anko Oussoren, Christien de Ruyter en Cors Visser.

Aan deze editie werkten mee: Ganpat Berrevoets, Thomas Abbes, Hans Schaeffer,

Harry Badenhop, Lotte Gootjes & Christiaan Kanis

Foto's: Freepik, Kerkpunt, Myriam Klinker, Hans Schaeffer, Harry Badenhop, Lotte Gootjes,

Eelco Poelarends, Ganpat Berrevoets, Christiaan Kanis & Thomas Abbes.

Ontwerp: Tjalle Minnema – Grafische Vormgeving, Groningen

Druk: B&K Repro-service B.V. Apeldoorn

Adres Kerkpunt: Dr. Spanjaardweg 4b, 8025 BT Zwolle

T: 038-4270480, **E:** info@kerkpunt.nl

www.kerkpunt.nl - www.facebook.com/kerkpunt.nl - www.instagram.com/kerkpunt





VRAAG HET THOMAS!

Hoi! Ik ben Thomas Abbes, woon in Vriezenveen, getrouwd en we hebben 3 kinderen. Vorige zomer mocht ik mijn 12,5-jarig jubileum vieren als jongerenwerker in de kerk. Door de jaren heen heb ik vele kerken mogen dienen en daarin veel ervaringen opgedaan. In deze rubriek deel ik van deze ervaringen aan de hand van jullie vragen.

Vraag: Hoe zet je Jezus boodschap centraal bij jongeren?

Hét belangrijkste onderdeel, de basis van al het jeugdwerk. Zo vanzelfsprekend, maar toch vaak enorm ondergewaardeerd.

Als jongerenwerker loop ik al jaren mee in een hele diversiteit aan kerken en mensen. Eén van de dingen die veel kerken gemeen hebben is dat er een groot gat zit op het gebied van de (geloofs)opvoeding van kinderen. Als de geloofsopvoeding op orde zou zijn bij alle gezinnen zouden we in principe kunnen stoppen met jeugdwerk... of nou ja: het zou er in ieder geval heel anders uit zien.

Hoeveel wordt er thuis gesproken over geloof? Geleerd over God en het belangrijkste: voorgeleefd dat je een levende relatie hebt met God? Dat Jezus centraal staat in je leven! Als er al over gesproken wordt... wat vertellen we dan? Een citaat uit 'Samen Jong': *"Maar dan moeten we beseffen dat de boodschap van Jezus niet begint met het uitdelen van opdrachten maar vanuit een liefdevolle relatie. Dat de boodschap dat de breuk tussen God en mensen door Jezus is hersteld, centraal staat."*

Ik denk dat het hier nog wel eens aan schort... Zowel thuis, als in de kerk en in het jeugdwerk...

Ik heb wel eens bij een drukke catechisatiegroep geroepen: je mag alles van het seizoen weer vergeten, als je maar onthoudt dat Jezus voor jouw zonden gestorven is. En als je dat gelooft en belijdt, je gered bent en voor altijd Zijn kind bent. Dan heb je de belangrijkste boodschap begrepen. Jezus! Die van je houdt en gekomen is om iedereen die in Hem gelooft het eeuwige leven te geven!

Laten we Jezus (weer) centraal stellen in de kerk en thuis!

Groet Thomas