

Achtergrond bij *Help jij me hopen?* Kerkenpakket Advent 2024

Inhoud

1.	Help jij me hopen?	1
2.	De bijbellezingen als basis	3
a.	Oecumenisch leesrooster	3
b.	Vespers	5
c.	Kringen	5



1. Help jij me hopen?

Hulp vragen is voor veel mensen niet echt gemakkelijk. Zelf een ander helpen gaat velen veel beter af. Liever hulpverlener dan hulpvrager. Zelfredzaamheid scoort hoog, maar als je hulp nodig hebt ben je een geval apart.

Hoe gaat het om hulp vragen jou af? Hoe vaak vraag je , iemand jou te helpen om te geloven? Hoe vaak vraagt iemand dat aan jou? Wat denk je dan? Hoe reageer je dan?

De weken van Advent en Kerst hebben vaak iets van een herhaling van zetten. Samen met de kerstversiering die je ieder jaar weer uit de kast haalt, komt ook een advents- en kerstgevoel mee, een standaardsfeer. Dezelfde versiering als vorig jaar, dezelfde muziek, dezelfde liederen, dezelfde bijbellezingen. Als er al iets nieuws bij is, dan nog is de teneur vaak hetzelfde. Klinkt dat bekend? Vast wel. En toch zie je dan iets fundamenteels over het hoofd. Want: jij bent niet hetzelfde als vorig jaar. De mensen om je heen zijn niet hetzelfde, de situatie in de maatschappij en in de wereld verandert voortdurend. Het is de grote kunst om het concrete leven en de concrete wereld van nú in gesprek te brengen met Advent en Kerst (en omgekeerd).

Met het kerkenpakket van Kerkpunt voor Advent en Kerst 2024 doorlopen we daarom deze weken vanuit dat nú. We ontdekken dat we elkaar hard nodig hebben om het leven te leven, om de weg van God te kunnen gaan. Is dat nú harder nodig dan anders? Besteed geen tijd aan die vraag, maar richt je op het feit dat er in onze maatschappij een grote kans is dat de ene mens bij de ander totaal niet in beeld is. Wie ben jij daarbij? Vandaar de vraag van de titel van dit project: *Help jij me hopen?*

Kerkenpakket

De rode draad *Help je me hopen* wordt in deelthema's verder uitgewerkt:

- 'Het komt!'
- 'Hoor je dat?'
- 'Wat kan ik doen?'
- 'Goed nieuws!'
- 'Hoopvol op weg'

Het kerkenpakket bestaat naast dit Bijbelleesrooster voor alledag uit:

- voor de zondag: een **handreiking voor predikers**;
- voor de eerste drie adventsweken: **adventsvespers**, achtereenvolgens vanuit de invalshoek: *bomen, wegen en getuigen*.
- materiaal voor twee **kringgesprekken** in januari, namelijk rond de thema's *Hoop voor de schepping* en *De weg van de vrede*.

We werken qua inhoud samen met Kind op Zondag, en dat betekent dat voor **kinderen** het materiaal voor Kind op Zondag gebruikt kan worden, net zoals drie **jongerevieringen**. Zie daarvoor: [Webinar - Kind op zondag](#).

2. De bijbellezingen als basis

De inhoudelijke lijn van het kerkenpakket is gebaseerd op het Oecumenisch Leesrooster van 2024. In de driejarige cyclus van dit rooster is 2024 een C-jaar en dat wil zeggen dat de evangelielezingen uit Lucas zijn genomen.

Hieronder is het leesrooster voor de Advents- en Kerstperiode weergegeven. De evangelielezingen zijn rood gezet; ze vormen het uitgangspunt voor het weekthema, en ook voor de preekschetsen voor de vier Adventszondagen.

Het **weekthema** wordt steeds uitgewerkt in het Bijbelleesrooster voor alledag. Dit Bijbelleesrooster loopt tot en met zondag 5 januari 2025.

De **preekschetsen** betreffen de vier Adventszondagen; zie verder hoofdstuk 5 hieronder.

Ook de kleine liturgie rond het aansteken van de adventskaarsen, de vespers en het materiaal voor de kringen haken aan bij het overkoepelende thema. Zie daarvoor hieronder hoofdstuk 4 (kaarsen) en verder de paragrafen 2.2 (vespers) en 2.3 (kringen).

a. Oecumenisch leesrooster

1. 1 december 2024 – 1^{ste} van Advent – *Ad te, Domine, levavi*¹

(ps. 25,1-2a)

- *OT* Zacharia 14,4-9
- *Psalm* 50,1-6
- *Brieflezing* 1 Tessalonicenzen 3,9-13
- *Evangelielezing** Lucas 21,25-31²

¹ De klassieke zondagsnaam, ontleend aan de beginwoorden van de zogenaamde introïtusantifoon.

² De evangelielezing is het uitgangspunt voor a) het weekthema, b) de preeksuggesties in de Handreiking, c) het materiaal voor kinderen en jongeren van Kind op Zondag.

2. 8 december 2024 – 2^{de} van Advent – Populus Sion (Jes. 30,19.27.30 i.c.m. ps 80,2.3.18.20)

- OT Maleachi 3,1-4
- Psalm 126
- Brieflezing Filippenzen 1,3-11
- **Evangelielezing*** Lucas 3,1-6

3. 15 december 2024 – 3^{de} van Advent – Gaudete (Fil. 4,4-5 i.c.m. ps. 85,2.5.10.12)

- OT Sefanja 3,14-20
- Psalm 85
- Brieflezing Filippenzen 4,4-9
- **Evangelielezing*** Lucas 3,7-10

4. 22 december 2024 – 4^{de} van Advent - Rorate coeli (Jes. 45,8a icm ps 19,2-3.5b-6)

- OT Micha 5,1-4a(6)
- Psalm 80,1-8
- Brieflezing Hebreeën 10,5-10
- **Evangelielezing*** Lucas 1,39-45

5. 24 december 2024 – Kerstnacht

- OT Jesaja 8,23b-9,7
- Psalm 96
- Brieflezing Titus 2,11-14
- **Evangelielezing** Lucas 2,1-20

6. 25 december 2024 – Kerstdag

- OT Jesaja 52,7-10
- Psalm 98
- Brieflezing Hebreeën 1,1-12
- **Evangelielezing** Johannes 1,1-14

7. 29 december 2025 – Zondag na Kerst

- OT Jesaja 61,10-62,3
- Psalm 147,12-20
- Brieflezing Galaten 3,23-4,7
- **Evangelielezing** Lucas 2,33-40

8. 1 januari – 8^{ste} Kerstdag/nieuwjaar – Naamgeving

- OT Numeri 6,22-27

- *Psalm* 8
- *Brieflezing* Handelingen 4,8-12
- *Evangelielezing* Lucas 2,21

9. 5 januari – Epifanie

- *OT* Jesaja 60,1-6
- *Psalm* 72
- *Brieflezing* Efeziërs 3,1-12
- *Evangelielezing* Matteüs 2,1-12

b. Vespers

- Week na de eerste Advent:
 - Invalshoek: **Bomen** (vanuit de gelijkenis van de vijgenboom, Lc 21,25-31, eerste zondag van Advent)
 - Psalm 92 | Ezechiël 17,22-24 | Openbaring 22,1-5
- Week na de tweede Advent
 - Invalshoek: **Wegen** (vanuit de woorden van Johannes over 'de weg van de Heer', Lc. 3,1-6, tweede zondag van Advent)
- Week na de derde Advent
 - Invalshoek: **Getuigen** (vanuit de boodschap van Johannes 'breng vruchten voort', 3,7-10, derde zondag van Advent)
- Week na de vierde Advent
 - Geen vesper meer i.v.m. kerst

c. Kringen

Het materiaal voor kringen is vooral bedoeld voor januari. Dat heeft twee redenen:

- De eerste is vooral praktisch: december is vaak een drukke en overvolle maand;
- De tweede is meer inhoudelijk: door in januari tijd te nemen om samen door te spreken over alles wat in december is aangereikt, wordt duidelijk dat Kerst niet voorbij is als januari

is aangebroken, als de kerstboom is afgevoerd en de kerstversiering weer is opgeborgen, en het lijkt alsof het leven alleen maar onderweg is naar het dieptepunt van *blue monday* en de toch niet gehaalde goede voornemens.

Het materiaal voor kringen bestaat uit handreikingen voor twee bijeenkomsten:

1. Bijeenkomst 1: *Bomen*
2. Bijeenkomst 2: *De weg van de vrede*

Als dit materiaal nog niet bij de download is ingesloten, dan wordt het op een later tijdstip toegestuurd.

Bestellen:

[Advent en kerst Kerkenpakket 2024 - Kerkpunt](#)