

Een nieuwe dag
Veertig dagen uitzien

Bijbelleesrooster voor alledag

Kerkenpakket voor de
Veertigdagentijd en Pasen 2025



KerkPunt

kom verder in kerk-zijn

 info@kerkpunt.nl
 www.kerkpunt.nl

 Dokter Spanjaardweg 4b | 8025BT Zwolle
 038 – 42 704 80

INHOUD

1.	Vooraf	4
2.	Week 0: Wordt wakker!	7
3.	Week 1: Duivels dilemma's	11
4.	Week 2: Topervaring	16
5.	Week 3: Wordt het nog wat?	20
6.	Week 4: Nieuwe Kansen	25
7.	Week 5: Pluk de dag!.....	31
8.	Week 6: Nu valt de nacht	36
9.	Pasen: Net als de eerste morgen	41

1. VOORAF

Een dag duurt 24 uur. Tegen deze uitspraak is niets in te brengen. Tegelijk zegt het niet meer dan wat de klok dag na dag wegtikt. Een dag bestaat uit de afwisseling van donker en licht. Ook daar is niets tegen in te brengen. Maar er is wel het een en ander in te ontdekken. Want het doorbreken van het duister was een scheppingsdaad:

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.’¹

Elk ochtendgloren mag herinneren aan die eerste dag. Die eerste dag kreeg na eeuwenlange herhaling van avond tot morgen en van de eerste tot en met de zevende dag, nog veel meer betekenis:

‘Op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf. Twee mannen in stralende gewaden zeiden tegen hen: ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, Hij is uit de dood opgewekt.’²

¹ Genesis 1,1-6

² Lucas 24,1.5-6

Een dag is altijd meer dan een klok die van 1 tot 24 telt. Deze Veertigdagentijd leren we zo naar de dag te kijken. Het is altijd een voortdurende afwisseling van donker en licht. Beide zijn realiteit in het leven van alledag. Maar iedere dag opnieuw doorbreekt het licht de duisternis. De duisternis kan het licht niet in haar macht krijgen, onmogelijk, zelfs niet als het tegengestelde ons bij tijd en wijle lijkt te overspoelen.

In het Woord dat vanaf het begin bij God is en zélf God is, is licht. En dat Woord werd mens, net als wij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.³

Laten we samen deze Veertigdagentijd doorlopen, met de eerste dag van de Schepping voor ogen, met de nieuwe morgen van Pasen in ons hart, met de blik gericht op de nieuwe dag die komen gaat.

In dit project wordt regelmatig gerefereerd aan de Geloofsbelijdenis van Nicea, in verband met de 1700^{ste} verjaardag van dit credo. Zie bijvoorbeeld week o en de kadertekst op pagina 9.

³ Johannes 1,1.4.5.14

Elke morgen gaat de zon weer op

Elke morgen gaat de zon weer op
en ze wekt de wereld tot nieuw leven,
want het licht van God is trouw gebleven
aan het stralen van de eerste dag.

Elke morgen gaat de zon weer op
en zij geeft aan alles nieuwe ogen.
Zelfs de regen krijgt dan kleurenbogen,
omdat God zijn schepping niet vergeet.

Elke morgen gaat de zon weer op
en verspreidt het licht van Gods genade.
Zij verwarmt wat groeit tot goede aarde.
Elke dag opnieuw de eerste dag!

Sytze de Vries

2. WEEK 0: WORDT WAKKER!

Antwoord mij, en keer u tot mij

Psalm 69,17- Aswoensdag



Aswoensdag 5 maart | Joël 2:1,12-17

Een nieuwe dag... Je leest deze woorden aan het begin van deze nieuwe dag. Of je hebt er al weer een stuk van de dag op zitten. Je zit midden in de alledaagsheid van deze dag. Of je bent al weer aan het einde van de dag gekomen en kijkt vooruit naar... een nieuwe dag.

Veel dagen zijn vol van de alledaagse stress, vol van sleur of leegheid. Joël is een profeet die je wakker wil schudden. Hij spreekt dreigende taal over een dag die komt, de dag van de HEER. Je wordt haast bang om aan een nieuwe dag te beginnen. Stel je voor dat het de dag van Gods oordeel wordt! De profeet wil je niet bang maken, hij wil je aan het denken zetten. Hij heeft het over het scheuren van je kleren, maar ook over het scheuren van je hart. Het gaat over heel je leven: wat er van binnen in je omgaat én wat er aan de buitenkant van te zien is. Sta daar iedere dag bij stil. Én bij de liefde en genade van God.

We gaan daar veertig dagen mee oefenen. We ontdekken wat de dag voor ons betekent en wie God en Jezus daarin

voor ons zijn. Op weg naar de dag van Jezus' opstanding.
Pasen: een nieuwe dag.

donderdag 6 maart | Genesis 1: 1-5

**'Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van de hemel en de aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen'.**

Een zin vol heilige lading waarmee leiders van de kerk de Geloofsbelijdenis van Nicea begonnen. In een Turkse stad, Nicea, dit jaar precies 1700 jaar geleden. Vanuit het oosten kwam dat geloof naar onze streken. Vanuit het oosten laat de zon elke morgen een nieuwe dag beginnen. Een moment om even stil te staan bij God die Licht is van ongekennde schittering en die met zijn licht onze dagen wil vullen.

vrijdag 7 maart | Johannes 9: 1-7

'Ik ben het Licht voor de wereld' zegt Jezus. 'Licht uit Licht' zeiden ze 1700 jaar geleden in Nicea. Neem eens de tijd om hun woorden binnen te laten komen. Spreek ze rustig uit:

**'En (wij geloven) in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle eeuwen,
God uit God,
Licht uit Licht,
Waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
een van wezen met de Vader,
door Hem zijn alle dingen geworden.'**

Zolang het dag was, was Jezus vol van Gods grootheid. Die werd zichtbaar in alles wat Hij deed. Dat kan ook onze dagen boven het alledaagse uitvullen. Zijn licht schudt je wakker.

In het jaar 325 (en dat is in 2025 1700 jaar geleden!) kwamen voor het eerst vertegenwoordigers van alle christelijke kerken bij elkaar om samen een aantal belangrijke onderwerpen door te praten. Deze samenkomst vond plaats in Nicea.

Een van de grootste onderwerpen die op dit *oecumenisch concilie* besproken moest worden, was de vraag rond Jezus' God- én menszijn. Daarover konden de opvattingen nogal uit elkaar lopen, want konden die twee naturen wel in één persoon samengaan? En hoe dan?

Diepgaande gesprekken en bezinning leidden tot een tekst waarin het gezamenlijk geloof onder woorden werd gebracht, ook op dit belangrijke punt: de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Over Jezus wordt beleden dat hij is **geboren uit de Vader voor alle eeuwen**. Hij is **een van wezen met de Vader**. En deze Zoon van God, is om ons mensen **neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden**.

Als we deze woorden in de mond nemen, doen we dat samen met medegelovigen wereldwijd. En met allen die ons in de zeventien voorbije eeuwen zijn voorgegaan.

zaterdag 8 maart | Filippenzen 2: 1-11

In deze zaterdagse tekst gaan we naar beneden, we dalen af. De glorieuze Zoon van God is ónze dagen binnengestapt. Besef je wat hier gebeurt? Diep onder de indruk beleden ze in Nicea:

**'Ter wille van ons mensen
en van ons behoud
is Hij neergedaald uit de hemel.'**

Eerst werd het wezen van de Zoon omschreven. Nu wordt de dag van zijn geboorte genoemd, en verderop in de geloofsbelijdenis zullen ook de dag van zijn sterven en die van zijn opstanding aan de orde komen. Wat doen al die dagen met onze dagen?

Lief dagboek,

Ja, wat doen die dagen die in de geloofsbelijdenis van Nicea staan eigenlijk met mij? Wat doet het met de manier waarop ik mijn dagen beleef en invul? Hoe kleurt het mijn kijken naar alles wat er in de wereld gebeurt?

Ik probeer het onder woorden te brengen:



3. WEEK 1: DUIVELS DILEMMA'S

Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn
Psalm 91,15 - Zondag Invocabit

Wat woest en leeg is, ongericht,
wordt door uw Woord ontgonnen.
In den beginne riep U: 'Licht',
de chaos was bedwongen.
Leer ons verstaan uw scheppend Woord,
wees licht voor onze voeten,
zodat wij U ontmoeten.



zondag 9 maart | Lucas 3: 1-3,21-22 en 4: 1,2a

Een nieuwe dag...

Iedere dag wil iets laten zien van Gods heerlijkheid. Mooi om te zien hoe dat in Jezus' dagen op aarde gaat. Hij is gezonden door zijn hemelse Vader. Hij is toegerust met de Heilige Geest, ja vól van de Geest. Zo gaat Hij de woestijn in. Daar komt Hij zijn tegenstander tegen: de duivel.

Het lijkt zo op onze dagen. De dagelijkse strijd met duivelse dilemma's. Maar de Geest is er ook in onze tijd. Zo gaan we deze nieuwe week de strijd aan. Met de belijdenis die al eeuwenlang met ons meegaat op het netvlies:

**En (wij geloven) in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden
en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft
door de profeten.**

maandag 10 maart | Lucas 4: 5-8

Wat een bizarre tekst. Maar het klopt wel wat we de duivel horen zeggen: 'Ik kan over alle macht en roem beschikken en ik geef die aan wie ik wil'. Juist in *macht* en *misbruik* is satan sterk!

Het is heel verleidelijk om je ego op de troon te zetten. Gaat dat ten koste van de ander? Vaak wel. Of... is dat altijd nog beter dan dat het succes van een ander ten koste van jou gaat...?

Jezus straalt in een nederig antwoord: 'Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem'. Het kan niet anders of de aanbidding van Gods heerlijkheid en die van Jezus maakt je hart sterk tegen machtsmisbruik en zelfingenomenheid.

dinsdag 11 maart | Lucas 4: 9-13

Dat is echt een duivels dilemma: springen, en laten merken dat je op God vertrouwt. Of: weigeren... Betekent dat dan dat je er *dus* niet op vertrouwt dat God je kan redden? Is het eigenlijk geen belediging voor God om te weigeren? Met God moet je toch alles aandurven?

En toch is er een gevaar. Niet het gevaar dat je te pletter valt. Maar het gevaar dat je God en zijn engelen tot jouw personeel maakt. Jezus vindt zijn antwoord bij de grootheid van God. Die laat zich niet uitproberen. Hij laat zich niet in dienst nemen voor onze belangen. Hij is een God om je aan toe te vertrouwen, om Hém de leiding te geven.

Woensdag 12 maart - biddag voor gewas en arbeid | Lucas 4: 1-4

Jezus had grote honger. Hij is hier echt mens. Met brood als dagelijkse levensbehoefte.

Als het gaat over werken en eten staan we voor allerlei keuzes. Doe ik het één of het ander? Kies ik voor meer eten, meer inkomen, meer werk? Of heb ik andere prioriteiten? Lastige dilemma's soms.

Jezus' reageert op satans voorstel met de woorden 'De mens